

# Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond

---

Nummer 1, 25-01-2023

Beste Mahjongvrienden,  
Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van 2023

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Voorwoord van de voorzitter
2. Altijd, overal en met iedereen
3. Shinshun Taikai
4. Uitnodiging heisessie
5. Kongroverstoernooi
6. Eindtoernooi Niji huiskamercompetitie
7. Raadsel MCR
8. Toernooirooster



## 1. Voorwoord van de voorzitter

**Jack Main**

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2023 en ik hoop dat het jaar voor alle NMB-leden goed begonnen is. De toernooi-kalender van 2023 zit goed vol, dus er is weer alle ruimte om met elkaar te Mahjongen en afgaande op de inschrijvingslijsten van de verschillende toernooien, wordt daar ook druk gebruik van

gemaakt.

Maar naast deze positieve start van het jaar, moet je als bestuur verder kijken en dan komt het afscheid van Ria als secretaris op 1 april 2023 (en nee, helaas is dit is geen 1 april-grap) steeds dichterbij. Daar is nog geen opvolging voor gevonden.

Zoals elke organisatie die drijft op vrijwilligers, heeft ook de NMB moeite met het vinden van nieuwe bestuursleden. Vrijwilliger zijn betekent per definitie dat je er geen directe beloning voor terug krijgt, anders dan een reiskostenvergoeding. De beloning dien je voor jezelf te vinden, doordat je helpt om de continuïteit van het Mahjong-spelen in Nederland te waarborgen. Een bestuursfunctie kost gemiddeld een paar uur per week.



Dus vraag ik hier toch nog maar een keer: wie wil een paar uur per week van zijn/haar eigen tijd opofferen om het bestuur van de NMB te komen

versterken. Het vinden van een secretaris krijgt nu prioriteit maar het bestuur heeft ook op andere posities uitbreiding nodig.

Ik hoop dat ik in de volgende nieuwsbrief kan melden dat de mailbox van het bestuur helemaal vol liep na deze oproep, maar ook met één of twee reacties zou ik heel tevreden zijn. Tot de volgende keer (en ik ga straks gelijk mijn email bekijken)

Jack Main

## 2. Altijd, overal en met iedereen

### Olav Sommers

Stille wateren hebben diepe gronden

Voor het eerste interview in het nieuwe jaar hebben we flink uitgepakt. Kosten noch moeite zijn gespaard. Waren we al niet bang om flinke afstanden te overbruggen, deze keer zijn we helemaal naar Oss gereden. (10 Km – 13 min.) En of dat nog niet genoeg is hebben we voor deze ene keer Jacqueline vervangen door Sonja. (Een zus hebben kan ook handig zijn, zeker als die wél in de buurt woont).



Bij het betreden van het appartement valt meteen op waar voor Kees en Marlies Borremans de prioriteiten liggen. Zie je tegenwoordig bij veel huishoudens een hele grote tv aan de muur hangen, daar staan in huize Borremans boekenkasten. Vier stuks om precies te zijn. En niet van die hele kleine IKEA kastjes. Nee, bijna de hele wand wordt erachter verstopt. Mijn mond valt ervan open. Dan volgt enigszins

verontschuldigend: “Er staan ook nog twee boekenkasten in de slaapkamer”. Net als ik weer



beetje op adem kom volgt de genadeklap. “Meer boeken konden we niet meeverhuizen”. In hun vorige huis stond blijkbaar nog veel meer leesvoer. Het werk van Simon Carmiggelt wordt blijkbaar gewaardeerd want daar zijn diverse planken mee gevuld. Marlies vertelt dat ze graag boeken in het

Engels leest. “Want dat leest zo lekker weg”. Dat komt in ieder geval niet overeen met mijn ervaringen uit het examenjaar Engels.

We zijn alweer een paar potjes onderweg als het gesprek komt op de in 2015 overleden Erië Donk. De laatste maanden van haar leven, waarin duidelijk was geworden dat genezing er niet meer in zat, hebben ze veel mahjong gespeeld. Erië vroeg Kees of hij de ceremonie in het crematorium wilde leiden? “En uiteraard doe je dat dan” zegt de geboren Hoogerheider. Helemaal vreemd was het voor Kees nou ook weer niet. Als “menneke” ging hij, volgens goed Brabants gebruik, naar het seminarie. De roeping was niet al te sterk maar hij bleef wel om zijn opleiding aan het gymnasium af te maken. “Maar er is geen goede priester aan mij verloren gegaan”, zegt Kees met een glimlach.

Marlies kwam Kees voor de eerste keer tegen op de hogeschool in Tilburg. “Maar het was niet zo dat de vonken er meteen vanaf spatten”, vertelt de geboren Roermondse. Het heeft vier jaar geduurd voordat er sprake was van een relatie. De hogeschool heeft veel goede herinneringen gebracht. Zo gingen ze samen “op stage” naar

Israël. En ook de USA is met dezelfde dubieuze constructie bezocht. Maar uiteindelijk zijn beide goed terecht gekomen en hebben een prachtige baan gehad in de geestelijke gezondheidszorg. Voor Marlies kwam daar echter een abrupt einde aan. Omdat ze een gezin wilde stichten was dat voor haar werkgever een reden om haar te ontslaan. Ook deeltijd werken was onbespreekbaar. “Zo ging dat in die tijd, het was niet anders”. Gelukkig is dat tegenwoordig helemaal anders. De Marliessen van nu zijn goud waard.

Het spel kabbelt ondertussen rustig voort. Het tempo ligt ver beneden MCR-peil. Niet dat we lang na hoeven te denken, maar we praten zo lekker. Sonja, die onlangs toe is getreden tot het bestuur van Schoon Spel, bespreekt de laatste ontwikkelingen met voorzitter Kees. Marlies haalt nog wat lekkers uit de keuken en zelf maak ik wat aantekeningen. We schudden de stenen weer en het volgende onderwerp is alweer aan beurt. Toernooien. Kees en Marlies zijn al jaren welgeziene gasten tijdens wedstrijden. Ondanks goede uitslagen is een overstap naar de competitie geen optie. Marlies staat elke keer weer stijf van de zenuwen voor een toernooi. Ook een uitspatting van een competitie speler heeft de motivatie om de overstap te maken geen goed gedaan. Kees vindt het steeds moeilijker worden om chauffeur te zijn naar verre wedstrijden.



Andere hobby naast lezen en mahjong is de caravan. Ze trekken er graag op uit. Nadat ze eerst jaren op de camping hebben gestaan in Grave (20 Km – 21 min) zijn nu wat verder van huis gaan staan. Helemaal naar Biezenmortel (39 Km – 37 min). De “Borremansjes” hebben de klassieke

kennismaking met mahjong gehad. Eerst was er een cadeau gekregen mahjongset dat jaren in de weg heeft gelegen. Totdat ze op een advertentie stuitten waar een cursus mahjong werd aangeboden. In Oss nog wel. Daar hebben Sonja en Dimphy de toenmalige cursisten de beginselen van het “spel der 1000 wonderen” bijgebracht. Waar anderen zijn afgehaakt zijn Marlies en Kees trouw lid gebleven. Zo trouw zelfs dat ze als eerste op een clubavond zijn om de zaal op te bouwen en pas naar huis gaan als alles weer netjes opgeruimd is.



En over opgeruimd gesproken. Het loopt alweer tegen half 11 als de laatste mahjong wordt gemaakt. We hebben er met veel moeite de volle 16 potjes uit geperst. Met Kees als glorieus winnaar. Maar dat interesseert hem helemaal niks. We hebben een leuke avond gehad met veel verhalen. Sonja was een prima invaller en is keurig laatste geworden. Maar ook dat interesseert haar geen donder.

Mocht je, naar aanleiding van bovenstaand verhaal, zelf zin hebben om een steentje te leggen met de NMB? Neem dan contact op middels [promotie@mahjongbond.org](mailto:promotie@mahjongbond.org), [weverke24@hotmail.com](mailto:weverke24@hotmail.com) of telefonisch op 06-23197457. Dan maken we een afspraak.

### 3. Shinshun Taikai

#### Foppe Bakker

Het eerste riichi-toernooi van 2023 werd gehouden in Berghem in het Slazenger Padelcenter. Na een wat moeizame start met de inschrijvingen verschenen uiteindelijk 36

deelnemers aan de tafels.

De naam Shinshun betekent nieuwjaar in het Japans. Ondanks de griepedemie bleek maar 1 reserve nodig te zijn om het toernooi compleet te maken.

Na de plichtplegingen startte de 1<sup>e</sup> hanchan, dat het niet altijd goed kan gaan ondervond Sandra van Wijngaarden zij ging als eerste sticks lenen. Ondanks een grote minscore (-57.800) was het humeur van Sandra nog goed. Ivar Bouwman nam na de 1<sup>e</sup> hanchan de leiding stevig in handen met 59.000 punten. In de 2<sup>e</sup> hanchan kwam Bert Claessen met 43.500 punten resoluut in de top 3. Chris De Roock ging aan de leiding met 58.100 punten totaal.

Na een goede lunch kon iedereen weer met frisse moed beginnen, hopende dat niemand een lunch-dip zou krijgen klonk de gong voor de 3<sup>e</sup> hanchan.

Hanchan 3 was er een van uitersten.



Marjoleine Lips kwam al gauw sticks lenen en eindigde met -62.600 punten (toernooi record), Jos Dermout scoorde met 57.700 (toernooi record) punten genoeg om de koppositie van zijn vrouw over te nemen.

De 4<sup>e</sup> hanchan moest de beslissing brengen. Chris De Roock kwam tot een negatieve score van -10.600 en zakte naar plaats 7.

Jos Dermout en Bert Claessen scoorden voldoende om hun plaatsen te consolideren. Door een hoge score van 47.800 nam Junjie

You (uit Groningen) de 3<sup>e</sup> plaats over. Onder het genot van een drankje en bittergarnituur vond de prijsuitreiking plaats en kon teruggekeken worden op een gezellig toernooi.

## 4. Uitnodiging Heisessie

**Olav Sommers**



Op zaterdag 17 juni 2023 gaan we een heuse heisessie organiseren. Het bestuur en alle leden van de diverse werkgroepen worden

persoonlijk uitgenodigd. Maar we zijn nog op zoek naar mensen die ook graag meepraten. We willen zo veel mogelijk onderwerpen de revue laten passeren. Denk bijvoorbeeld aan de toernooikalender, website, het bestuur, toernooien, contributie, clubs, ranking, buitenlandse wedstrijden, enz. Over sommige zaken zullen we het binnen een mum van tijd eens zijn. Maar andere situaties zullen de nodige discussies opleveren.

De locatie is centraal in Nederland zodat voor iedereen de reis te behappen is. Vergadercentrum IJsselstaete, Industrieweg 31, 3401 MA IJsselstein. Een mooi plekje waar ook aandacht zal zijn voor "den inwendigen mensch". Mocht je zelf niet willen/kunnen komen maar heb je wel zaken waarvan jij vindt dat die aandacht nodig hebben, stuur die dan naar [promotie@mahjongbond.org](mailto:promotie@mahjongbond.org). Ook alle andere vragen of opmerkingen kunnen naar dit email adres.

De dag bestaat uit een ochtendsessie (10:00 – 12:00 uur), gevolgd door een lunch en een middagsessie. Om 16:00 uur leggen we de pannen erop. We gaan dan met een goed gevoel weer naar huis. En hopelijk heeft de bond dan een goed beeld van waar we met z'n allen naar toe willen en hoe we daar moeten komen.

## 5. Kongroverstoernooi

### Eric van Balkum

Na drie zeer magere jaren ziet het er naar uit dat mahjongend Nederland weer een seizoen rijk met toernooien tegemoet gaat. De MCR-spelers openden de serie traditiegetrouw bij de Kongrovers, die hun 40(!)-jarig bestaan vierden. Elke deelnemer en cateringmedewerker kreeg een drinkglas voorzien van het Kongroverslogo. Dat gebeurde niet in Zaandam, zoals de laatste jaren voor de coronapauze, maar in Hilversum in woonzorglocatie Lopes Dias. Pater familias Gert van der Vegt zorgde met zijn charisma en karakteristieke presentatie dat iedereen zich toch op bekend terrein waande. Hij zette Piet Scholte in het zonnetje als de grondlegger van de van oorsprong Amsterdamse club.

Aan de ietwat krappe tafels met prettig dempende kleedjes woedde weer een spannende strijd. Zeker bij spelers die recent de overstap naar de wedstrijdcategory maakten en zij die lange tijd geen toernooien speelden viel wat nervositeit te bespeuren. Nog voordat de spreekstalmeester had kunnen reppen van de toepasselijke kongrooprijs had Floor Perquin al een spel met zo'n diefstal gewonnen. Ook de prijs voor de hoogste hand van de dag werd in de eerste speelronde beslist. Anneke Keyl draaide de tussenstand aan tafel 1 volledig om dankzij een zeldzame, fraai opgetuigde jade-hand (112 punten!). Het 13 wezenspel van Eric van Balkum in de derde ronde kon daaraan niet tippen.

Dat de verschillen bij de competitiespelers klein waren bleek uit het feit dat alleen Olav Sommers en Joke de Jong na twee speelronden de maximale score – acht tafelpunten – hadden behaald. Kongroverskampioen Joke de Jong leek op weg naar de

toernooiwinst toen zij ook in de derde ronde vier punten scoorde. Als organiserende gastvrouw kwam ze daarna wellicht wat energie te kort. Daardoor resteerde voor haar een plekje in het peloton dat met twaalf punten eindigde. De eindsprint van die groep werd gewonnen door Luuk van Balkum, wat hem een plaats op het podium opleverde. Anneke Keyl en Ans Hoogland scoorden twee tafelpunten meer, met een hoger mahjongpuntenaantal voor laatstgenoemde.



1. Ans Hoogland 2. Anneke Keyl 3. Luuk van Balkum



1. Jelle Duinsbergen 2. Lilian Rijn 3. Greet Gijsen

Bij de recreatieve spelers ging de titel naar Nederlands Kampioen NTS 2022 Jelle Duinsbergen die bij de Hilversumse Groene Draak speelt. Hij kwam op de fiets en nam als

inspirerende talisman zijn dochtertje Jenna mee. Zij bezorgde hem geen windeieren. Ook

Lilian Ryan van De Paarse Draak vergaarde veertien tafelpunten en eindigde als tweede, vóór Greet Gijsen (Negen Poorten) die in het afgelopen jaar vaker het ereschavot betrad.

Uit handen van titelhouder Anton Kösters ontving Ans de wisseltrofee als toernooiwinnaar.



## 6. Eindtoernooi Niji huiskamercompetitie

### Martin van Thiel

Warmte in de huiskamer.

Eén van de allermooiste evenementen in het jaar is het eindtoernooi van de Riichi – Niji huiskamercompetitie. Na de oase van de huiskamer mogen we het eindtoernooi spelen in de enig echte Oase, een waardiger slot is niet te verzinnen.

Het idee van de huiskamercompetitie zou op meerdere terreinen van de denksport toepasbaar mogen zijn, vooral dan de speelwijze met materialen, zoals schaakstukken, kaarten, damstenen, Go - en Mahjongstenen. MCR zou ook een competitie kunnen opzetten op deze wijze.

### Winnaars algemeen klassement



Martin van Thiel, Foppe Bakker en Ivar

Meerdere elementen maken het huiskamer - riichi spelen tot een aangename bezigheid, zoals de inleidende conversaties, het spelen zelf, de drankjes en hapjes, het sociale aspect, het wekelijks samenzijn, en de sterkste basis, het vertrouwen.

### Winnaars Niji toernooi



Eens was ik in de gelegenheid met mijn geliefde mee te reizen, ze had weer eens een bijscholing, nu in Boedapest, later in Havana, maar dat

terzijde, en daar was het hoofdthema vertrouwen. Volgens sommigen onder de sprekers en toehoorders het meest gebezigde woord, ter wereld. Maar chow, chi en pung, kong en hu en mahjong, die woorden maken bij ons ook een grote kans

het meest gebezigde woord te zijn. Veel dank voor de vrijwilligers in de Oase, die mijn dankwoorden beantwoorden met 'met liefde gedaan', kijk zo kunnen we weer verder, er is liefde in het spel.



5<sup>e</sup> Prijs  
i.v.m. het vijfjarig  
bestaan Niji

Veel dank voor de bedenkers van dit genoeglijk samenzijn, al spelend in de huiskamer en bij deze afsluitende eindronde. Dank voor al het, inmiddels zeer geroutineerde, werk achter de laptop, met de gong en wat er allemaal onverhoopt bij komt kijken, zoals alle fiches die plotseling weg blijken te zijn. Mooie lustrum! En door naar jaar zes, ik heb er zin in.

*H. Marsman.*

*Trek de woestijn in,  
laat de karavaan  
den groenen rijkdom der oasen,  
u zij de dorre oceaan  
van zand; goud en topazen*

## 7. Raadsel MCR

### Anton Kösters

Twee bijna identieke handen met dezelfde vraag: Met welke stenen gaat deze hand uit en met hoeveel punten? Dat kunnen er minder dan 8 zijn. De hand is nog gesloten en je mag eventuele punten voor Self Drawn, Fully Concealed Hand, Last Tile, Last Tile Claim, Last Tile Drawn of Kongroof hier niet meetellen. Dat mag aan de speeltafel natuurlijk wel, mocht je één van deze handen eens voor je hebben staan.



## Oplossing NTS-raadsel december

Antwoord: een witte draak. Je bent nu met 11 van de 14 stenen wachtend op zowel een winden- als een drakenslang. Voor welke slang je gaat, hangt af van wat je hierna pakt.

Er waren geen goede inzendingen.

## 11. Toernooirooster

Datum	Spelsoort	Naam	Locatie
28-01-2023	Riichi	Yuki No Taikai	Berghem
18-02-2023	MCR C+R	Valentijns toernooi	Heemstede
25-02-2023	Riichi	Tsumo! Dora	Hendrik Ido Ambacht
04-03-2023	Riichi	Sakura Taikai	Berghem
25-03-2023	NTS	Witte draak	Hilversum
15-04-2023	MCR C+R	Paarse Draak	Vogelenzang

Voor meer informatie zie:

<http://mahjongbond.org/toernooien/>

**Nieuwsbrief 2 verschijnt op  
woensdag 1 maart 2023**

**Kopie inleveren 26 februari bij:**  
[secretaris@mahjongbond.org](mailto:secretaris@mahjongbond.org)

