

Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond

Nummer 4, 01-06-2022

Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de vierde nieuwsbrief van 2022

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Voorwoord van de voorzitter
2. Altijd, overal en met iedereen
3. Koningstoernooi bij De Hoeksteen
4. Masahiko Takahashi uit Japan
5. Van achter de bestuurstafel
6. NTS-toernooi De Oude Draken
7. NK Clubkampioenschap
8. Tsumo! Dora
9. Nieuws van de Oude Draken
10. Raadsel MCR
11. Toernooirooster



1. Voorwoord van de voorzitter

Jack Main

Normaal gesproken moet ik altijd even nadenken over de onderwerpen die ik in mijn voorwoord ga bespreken. Dit keer was het onderwerp overduidelijk: de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.



Als bestuur hebben we daar al enkele keren aandacht voor gevraagd via een stukje in de vorige nieuwsbrief, via een mailing naar de besturen, en als bespreekpunt op de afgelopen Algemene Ledenvergadering. Maar tot op heden is er geen enkele respons gekomen.



En ik begrijp ook best dat er even goed nagedacht moet worden voordat iemand een bestuursfunctie bij de NMB aanneemt. Hoewel de tijd die het gedurende een jaar inneemt eigenlijk best wel meevalt: we vergaderen slechts zo'n acht keer per jaar en ieder bestuurslid heeft zijn eigen functies die op sommige tijden wat inzet vraagt.

Maar bovenal proberen we het ook een gezellige club mensen te laten zijn die samen het bestuur vormen.



En het kan toch ook niet zo zijn dat de leden van de NMB achteroverleunen en tevreden zijn dat steeds dezelfde mensen het werk uitvoeren. Van de huidige vier bestuursleden zijn er drie die al zes jaar in het bestuur zitten en die weer voor een nieuwe termijn hebben bijgetekend omdat er geen vervangers zijn. Anton Kösters merkte tijdens de ALV op dat zes jaar al een record is qua zittingsduur.

Daarom nogmaals het dringende verzoek aan alle leden van de NMB: meld je aan bij de voorzitter via een mailtje (voorzitter@mahjongbond.org) en dan neem ik contact op om de mogelijkheden te bespreken en die af te stemmen op jouw wensen. Per direct zijn we dringend op zoek naar een penningmeester, omdat Olav heeft aangegeven iets anders te willen gaan doen. Maar ook is er ruimte voor algemene bestuursleden die op termijn een specifieke functie gaan overnemen.

LAAT DE NMB NIET IN DE KOU STAAN EN HELP ONS!!!!

Jack Main

2. Altijd, overal en met iedereen

Olav Sommers

Normaal- of turbo-ronde?

Ondanks nadrukkelijke waarschuwingen om vooral het adres goed in de TomTom te zetten, belanden we toch niet in het beoogde Toldijk maar in hartje Zutphen. Dus een kwartiertje later

dan gepland arriveren we alsnog bij Cor en Ans Hoogland.



Ans en Cor samen met Martijn Gulmans op het podium tijdens het Fuyu Taikai toernooi

Op een steenworp afstand van de Normaal-rotonde. Dat is niet de voorganger van de turbo-rotonde maar een rotonde vernoemd naar de Achterhoekse muziekgroep Normaal. Waar in de rest van Nederland mensen plezier maken en gezellig samen zijn noemen ze dat ter plaatse "Høken". Het grote verschil is misschien wel de ruige muziek die erbij hoort en het drinken en gooien van veel bier.

Maar goed, we komen om te mahjongen. Maar niet voordat we een rondleiding hebben gehad over de landerijen. Die krijgt iedereen die op bezoek komt. En telkens is er weer wat veranderd. De laatste aanpassingen zijn een kippenren met drie kippen (twee eieren per dag) en een opgeruimde carport.



Want daar komt in augustus de nieuwe auto te staan. Die zou eigenlijk in mei komen en was in november al besteld was. De foto hangt al op het prikbord, de parkeerplaats zal nog zeker vier maanden leeg blijven.

Ans houdt van tuinieren maar daar komt steeds minder van terecht. Hoofdoorzaak is dat de grond steeds verder naar beneden lijkt te zakken.

Terwijl we genieten van heerlijke koffie met paasgebak worden dan toch de eerste stenen op tafel gelegd. En meteen wordt duidelijk dat we aan tafel zitten met een mahjongkanjer. Terwijl Ans vertelt over de ontmoeting met Cor haalt ze de ene na de andere grote hand binnen. Mocht iemand per ongeluk toch een klein handje binnen halen, is ze daar ook heel enthousiast over. En zo word je meesterlijk in een slaapstand gebracht en vind je alles best. Totdat we de stokjes gaan tellen. Dan blijkt een ontluisterde nederlaag je deel te zijn en ben je weer helemaal wakker.

Na de eerste ronde is de grote vraag: "Lunchen of nog een ronde?" Door een stevig ontbijt en het gevoel van revanche besloten we om eerst nog maar een potje te spelen. Ondertussen vragen we nog even door over andere hobby's. Van kinds af aan was Ans helemaal bezeten van grote honden met lange haren. Na eerst wat andere rassen geprobeerd te hebben werd ze helemaal verliefd op de Newfoundlander. Gelukkig zag Cor ook het zachte karakter van deze prachtige honden. En als tegenprestatie zou hij Ans een nieuw spelletje leren, mahjong. De reisafstand tussen Ans (noorden van Zuid-Limburg) en Cor (Zuiden van Noord-Holland) werd een steeds grotere opgave. Toen ze in een restaurant werden aangesproken als echtpaar was er nog maar één oplossing: Trouwen.



Nieuwe woonplaats werd Toldijk, in de buurt van de geboorte plaats van Ans, Doetinchem.

Terwijl de lunch naar binnen wordt gewerkt vertelt Cor over zijn interesse in Oost-Duitsland. Boeken over grote leiders als Walter Ulbricht en Erich Honecker alsmede de Stasi heeft hij verslonden. Het hoogtepunt van een reisje naar Berlijn zou een bezoek aan het DDR-museum zijn. Helaas was het die dag zo druk dat hij niet meer naar binnen kon. Het Stasi-gebouw kon hij nog wel van binnen bezichtigen.

Terwijl we ronde drie en vier spelen komt het gesprek op muziek. Zelf denk ik heel veel te weten over de wat oudere muziek. Maar nu heb ik mijn meerdere gevonden. Cor en Ans kunnen van alles vertellen over de hits en artiesten uit de 50'er en 60'er jaren. Woodstock wordt ruim 50 jaar na dato nog steeds een hoogtepunt genoemd. Ik zou er nog tegenin kunnen gaan met optredens van The Cure op Pinkpop maar zoals reeds aangegeven ken ik voortaan mijn plaats als het over muziek gaat.

De speeltafel heeft ondertussen plaats gemaakt voor de eettafel. En ook daar is Ans uit haar slof geschoten.



Een heerlijke Indische rijsttafel. En geen gedonder met moeilijke eters. Alles zat in aparte schaaltes. Wil je geen groente, vlees, saus, rijst, fruit of wat dan ook? Gewoon laten staan. Je hoeft alleen maar te eten wat je lekker vindt. Gelukkig vinden wij bijna alles wel lekker zodat de kippen er een beetje bekaaid afkwamen wat de restjes betreft. Uiteraard werd één en ander geblust met een lekker ijsje.

Onderweg naar huis probeerden we de hele dag in één zin samen te vatten. Wat een lieve, oprecht geïnteresseerde en gastvrije mensen zijn Cor en

Ans. En met de afspraak voor een tegenbezoek rijden we de duisternis tegemoet.

Mocht je, naar aanleiding van bovenstaand verhaal, zelf zin hebben om een steentje te leggen met de NMB? Neem dan contact op middels penningmeester@mahjongbond.org, weverke24@hotmail.com of telefonisch op 06-23197457. Dan maken we een afspraak.

3. Koningstoernooi bij de Hoeksteen

Martin van Thiel



Op Koningsavond of vroeger Koninginnenacht, of eerder nog was er niets, voor de commercie intrad, spontaan dansen op straat zoiets, met draaiorgel. Maar goed wij van De Hoeksteen, doen aan vrijgevigheid, wij geven elkaar een cadeautje. We leggen alles op de cadeautafel en verheugen ons al op dat wat we gaan uitkiezen zo meteen. Ook is er overleg, als jij dat kiest dan kies ik dat en dan kunnen we ruilen. En we denken na over volgend jaar, als ik dat krijg, bewaar ik het voor volgend jaar, en leg het weer op de cadeautafel. Dat alles ter verhoging van de feestvreugde. Sommigen zijn zelfs in oranje gekleed, anderen nemen koekjes en taart mee en in de pauze drinken we bier en wijn en vertellen elkaar vrolijke verhalen. Bewonderend spreken we over Herma die een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen en over Sandra die op prachtige en overtuigende wijze een Riichi toernooi heeft gewonnen op haar verjaardag. Dan worden we weer aan tafel geroepen voor ronde twee. De avond vliegt voorbij en als het stof is neergedwarreld zien we een lange rij wachtenden voor de cadeautafel, diegene met de minste punten achteraan en diegene met de meeste punten vooraan, die mag eerst kiezen. Joke 1

voorop, Joke 2 is er niet, Martin 1 erachter, Martin 2 is er niet en Martin 3 staat achteraan de rij voor de cadeautafel, Adrienne als derde in de rij, enzovoort. Hiermee eindigt de fijne avond van het Koningstoernooi. Prachtige traditie van gezelligheidsmahjongclub De Hoeksteen.

4. Masahiko Takahashi uit Japan

Martin Rep

Riichiclub Furiten beroemt zich er graag op de kleinste mahjongclub van Nederland te zijn en wil dat ook zo houden. Er zijn niet meer dan twaalf leden, het clublokaal is de huiskamer van degene die een avondje riichi organiseert, maar meestal fungeert het internet als zodanig, want het merendeel van de wedstrijden werd de afgelopen jaren wegens de covid-pandemie noodgedwongen online afgewikkeld.

Maar Furiten heeft ook met afstand het verst weg wonende lid. En de afgelopen maand kwam deze even over om een paar potjes voor de Furitencompetitie te spelen. Masahiko Takahashi uit Tokio, Japan, had een vliegreis van dertig uur over voor twee avonden riichi met zijn clubgenoten.

Masa werd negen jaar geleden lid van Furiten. Hij woonde toen nog in Amstelveen en werkte als IT'er voor een Japanse firma aan de Zuidas. Hij genoot van zijn verblijf in Nederland — op 30 april 2013 stond hij tussen de duizenden Nederlanders op de Dam in Amsterdam om de zojuist als koning ingehuldigde Willem-Alexander toe te juichen — maar hij miste één ding: riichimahjong spelen. Onder zijn Japanse collega's in Amsterdam waren er niet zo veel die zijn passie voor het spel deelden.

Struinend op het internet ontdekte hij dat er vlakbij nota bene, in Bussum, een riichiclub was. Via de mail nam hij contact met me op. Hij was een beetje zenuwachtig voor onze eerste ontmoeting: "Ik had verwacht dat er om een flinke pot geld gespeeld zou worden", vertelde hij me achteraf. In Japan was hij dat gewend, in de mahjong-parlours waar hij bijna dagelijks te vinden was en er per avond vaak wel voor honderden euro's door zijn handen gingen; soms de ene kant op, soms de andere kant. Maar het

spelen puur voor de lol beviel hem al snel zo goed dat hij zich als lid aansloot bij Furiten.



Masa en ik bekijken de tussenstand tijdens een mahjongavond in Bussum, 2014.

Heel succesvol was hij trouwens niet in de Furiten-competitie. Het was moeilijk voor hem met zijn defensieve speelwijze een antwoord te vinden op de losse, assertieve Hollandse speelstijl. Zijn beste resultaat haalde hij in 2014, toen hij derde werd in de eindstand. Maar we leerden wel heel veel van hem, vooral over tactiek en defensief spelen. Hij deed mee aan toernooien van de Nederlandse Mahjong Bond en we reisden samen naar Parijs voor een toernooi van de TNT-mahjongclub. (Ik werd tweede, hij derde. Of andersom.)



Masahiko ontmoet Shigekazu Moriyama tijdens het wereldkampioenschap riichimahjong in Puteaux, 2014.

In 2014 werd het eerste wereldkampioenschap riichi gehouden, in Puteaux bij Parijs. Masahiko werd uitverkoren tot scheidsrechter. Hij kon helemaal zijn geluk niet op toen ik hem daar voorstelde aan Shigekazu Moriyama, de voorzitter

van de Japan Professional Mahjong League (JPML), die ik een jaar eerder in Japan had ontmoet.

Masa had een diep respect voor Moriyama-san, de belangrijkste sponsor van het wereldkampioenschap. Hij was me dan ook heel dankbaar dat ik hem met Moriyama en de JPML in contact had gebracht.

Het jaar daarna was het laatste van het verblijf van Masa in Nederland. Hij vertrok naar Ierland, waar hij een nieuwe baan had aangenomen. "Thank you for everything", zei hij bij zijn afscheid, "you changed my life."

Ik had hem nog wel zo gewaarschuwd dat in Ierland überhaupt geen riichi wordt gespeeld. Hij hield het er dan ook niet lang vol. Een paar jaar later al ging hij terug naar Japan. Maar hij bleef lid van Furiten. Ondanks het tijdsverschil slaagden we er af en toe in online met elkaar te spelen in de Furiten-lobby van de Tenhou-server op internet.

En afgelopen maand zat hij dus opeens weer bij ons aan de mahjongtafel in Bussum. "Ik moest toch voor mijn werk naar Amsterdam, dus dat kwam goed uit." Het werden weer twee mooie ontmoetingen. En wat bleek? Masa mist Holland nog steeds. Hij woonde er met meer plezier dan nu in Tokio. We houden dus goede hoop dat we hem weer vaker zullen zien. Een buitenlid in Japan is mooi, maar ook een heel klein beetje lastig.



Tijdens de laatste mahjongontmoeting voor zijn vertrek naar Ierland tovert Masa een heerlijke maaltijd uit zijn Japanse rijstkoker.

5. Van achter de bestuurstafel in de ALV

Jack Main

Eindelijk was het dan zo ver: de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Mahjong Bond was weer terug in de Openbare Basis School "Het Kasteel" in IJsselstein. Geen online vergadering meer via Teams, maar weer met z'n allen bij elkaar in een zaaltje.

Het bestuur was er al vroeg om alle tafeltjes en stoelen klaar te zetten. Tenslotte moest alles tiptop klaar staan. Langzaam druppelden de vertegenwoordigers van de Mahjongverenigingen binnen en om 11:10 werd dan het startsein gegeven.

Begonnen werd met het welkom heten van alle aanwezigen, maar vervolgens werd wel opgemerkt dat er ook veel verenigingen niet aanwezig waren. De afwezige verenigingen staan voor zo'n 30% van het totale ledenaantal van de NMB. Jammer dat die niet mee wilden of konden praten.

Het eerste deel van de ALV bestaat altijd uit het behandelen van het Algemene en het Financieel Jaarverslag. Volgens de bestaande statuten moeten de jaarverslagen na goedkeuring door de vergadering worden ondertekend door alle bestuursleden, dus dat werd dit jaar dan ook voor het eerst gedaan. Een ceremonieel onderdeel dat ook in de nieuwe statuten gehandhaafd blijft.



Vervolgens werden de bestuursleden Ria van der Putten en Menno van Lienden bij acclamatie herbenoemd als bestuurslid. De aanwezigen hadden heel goed door dat bij acclamatie

benoemen betekent dat er door spontaan gejoel en applaus goedkeuring wordt gegeven aan de benoemingen.

Daarna was het tijd voor de lunch. Ook iets wat in de tijd van online vergaderen niet mogelijk was. Een deel van de aanwezigen ging met een broodje lekker buiten in het zonnetje op het schoolplein staan bijpraten met elkaar.

Na de pauze werden de nieuwe statuten behandeld. Nieuwe wettelijke regels, coronaregels, digitalisering en de structuur "Bond-Vereniging-Lid" zijn daarin allemaal verwerkt, zodat de NMB met deze statuten weer jaren vooruit kan. Het bestuur krijgt het mandaat van de vergadering om de gemaakte opmerkingen te verwerken en definitieve statuten te laten passeren bij de notaris.

Als laatste onderdeel kregen alle clubs de gelegenheid om kort aan te geven hoe het bij hun club gaat. De ene ging daar wat uitgebreider op in dan de ander, maar over het algemeen was het goed om te horen hoe het bij de verenigingen gaat.

En toen was het afgelopen. Een goede bijeenkomst en het was fijn dat we na twee jaar weer bij elkaar hebben kunnen zijn. Op naar de ALV van 2023!!!!

6. NTS-toernooi De Oude Draken

Jose Sleumer

Zaterdag 7 mei jl. was er het NTS-toernooi bij De Oude Draken in Groningen, voor het eerst met open inschrijving vanuit het land.

Wij mochten de voorzitter van de NMB, Jack Main en Nino Aringaneng van de mahjongclub uit Delft verwelkomen.



Jack had wat pech met de auto maar kon nog net op tijd aanschuiven.

In de Oost- en Zuidronde leek de zaak al beklonken.

Na een heerlijke lunch bleek in de West- en Noordronde toch (maar dat weet iedere Mahjongspeler) dat opeens andere spelers er met de winst vandoor gingen.



Het toernooi werd gewonnen door mede-organisator Marijke Deveer 🏆

Jack en Nino speelden, ondanks enige andere spelregels, een goed en bovenal gezellig toernooi.

7. NK Clubkampioenschap

Jurgen Brink

Op 11 juni gaan we weer bepalen welke club zich Nederlands Clubkampioen MCR 2022 mag noemen. In het mooie Elst organiseert de Gouden Draak het tweede NK voor clubteams. De locatie is de Openbare Basisschool Stap voor Stap in Elst, Gelderland, Kruisakkers 3, Elst

Aanvangstijd is 08.45 uur. We spelen vier rondes van ieder 1,5 uur. Iedere mahjongvereniging uit Nederland mag één team van 4 spelers aanmelden. Een reservespeler hoeft niet extra aangemeld te worden. De winnaar van het toernooi mag zich een jaar lang Nederlands clubkampioen MCR Mahjong noemen.

Er hebben zich 11 clubs al aangemeld voor het toernooi en er is nog voldoende ruimte, dus als

jouw vereniging zich nog niet heeft opgegeven, meld je dan uiterlijk zondag 29 mei 2022 aan via secretaris.goudendraak@gmail.com, of neem contact op met Jurgen Brink via 06-45426836.

Op de website <http://www.goudendraak.com/nederlands-clubkampioenschap-2022/> vind je meer informatie over het toernooi en het inschrijfformulier.

Overzicht al opgegeven verenigingen:

Haagse Kringen
De Paarse Draak
Schoon Spel
De Kongrovers
De Negen Poorten
Gouden Draak
Eerste Nederlandse Mahjong Vereniging (ENMV)
Bamboe acht
Niji
Het Mahjong Genootschap
Silence of the winds
Rode Sleutels



8. Tsumo! Dora toernooi

Martin van Thiel

Het moest zo zijn.

Soms gaat het leven zoals het moet zijn, naturel, vanzelfsprekend, met een uitkomst die onontkoombaar is.

Het begint met de aankondiging van een verjaardag en de wens om eerder naar huis te gaan. Dan komt de gedachte in mij op dat dat wel eens niet kan gaan lukken, waarom ik dat denk weet ik niet, het is als vanzelf dat ik dat denk. Dan zijn er de bloemen en de harige poes (de poes is een huisdier) met blinkende tanden, als om te laten weten 'ik ben niet voor de poes'. Aan tafel één bij de eerste Mahjong de oplettendheid, de tanden weet je nog wel, dat het een valse Mahjong is, want teken 1 bederft de pret van allemaal eenvoudige stenen. Zo heeft medespeler 1 zichzelf al buitenspel gezet. Dan is er de Riichi en de winst met het aangooien van teken 1. Dan is er weer een Riichi en weer het aangooien van teken 1. Zo stapelen de punten razendsnel op en puilen de stokjes uit de bakjes.



Winnaars: 1 Sandra van Wijngaarden 2. Angelique Delfsma 3. Cees v.d. Brink

De rest is geschiedenis, alles verloopt zoals vooraf al gedacht en zo wordt de Jarige Jet, vul een naam in naar believen, winnaar van het Riichi toernooi in Hendrik Ido Ambacht, de plek der plekken. Op tijd met de prijs thuiskomen bij de bloemen en de poes, is nog net gelukt.

Het moest zo zijn.

9. Nieuws van De Oude Draken

Jose Sleumer

Om zogenaamde bijzondere limietspelen met extra winstkansen te spelen is het noodzakelijk om over meer gedetailleerde informatie te beschikken, zodat je als het ware

op een hoger niveau het spel leert spelen. Tot nu toe werken de Oude draken met een overzicht, waarop de genoemde limietspelen omschreven zijn en ook de puntentelling voor het Mahjongspel wordt weergegeven.

Een van onze leden, John Doornbos, heeft van deze spelen een boekje gemaakt waarin de limietspelen gevisualiseerd worden. Een belangrijk hulpmiddel om het toch al zo leuke spel Mahjong nog spannender en gedetailleerder te maken!

10. Raadsel Riichi

Foppe Bakker



Je hebt de volgende gesloten hand:



Welke steen gooi je weg en wat is de reden daarvan?

11. Toernooirooster

Datum	Spelsoort	Naam	Locatie	
11-06-2022	MCR	NL Clubkam pioenschap	Elst	Gouden Draak
18-06-2022	MCR C+R	De Reus van Rotterdam	Rotter dam	ENMV

Voor meer informatie zie:

<http://mahjongbond.org/toernooien/>

Nieuwsbrief 5 verschijnt op
woensdag 13 juli 2022

Kopie inleveren vóór 10 juli 2022 bij:

secretaris@mahjongbond.org

Mahjong

...

Steengoed!