

Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond

Nummer 6, 15-09-2021

Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de zesde nieuwsbrief van 2021
Het is nog steeds komkommertijd!

In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:

1. Voorwoord van de voorzitter
2. Rust is relatief
3. Restart toernooi
4. Oproep mahjongtafel
5. Raadsel MCR
6. Toernooirooster



1. Voorwoord van de voorzitter

Jack Main

Het weekend van 11 september was al een weekend dat in het geheugen staat gegrift, maar het jaar 2021 draagt daar met twee heugelijke gebeurtenissen in positieve zin aan bij.

In de eerste plaats door het "NMB Restart Toernooi", dat afgelopen zaterdag 11 september is gehouden en met ongeveer 80 enthousiaste



deelnemers een succes is geworden. Ik heb geen enkel commentaar gehoord, niet over de toegangscontrole, niet over de organisatie, niet over het spel. Iedereen was weer blij dat we samen mochten Mahjongen. Een verslag is verderop in deze nieuwsbrief te vinden. En in de tweede plaats door het bericht dat afgelopen zondag 12 september naar buiten kwam, dat per 25 september waarschijnlijk een einde komt aan de 1,5 meter-samenleving. Dat is met recht goed nieuws.

Maar we kunnen helaas niet in dit weekend blijven hangen. Nu is het weer tijd om ook naar de toekomst te gaan kijken. Want de zaken die voor de Coronacrisis speelden, zoals het zorgen voor aanwas van nieuwe leden bij de verenigingen en invulling van de lang bestaande vacature in het bestuur, worden nu weer actueel. En het bestuur

van de NMB kan daar wel van alles over vinden, maar deze zaken moeten toch echt samen met de clubs en de leden aangepakt worden.

Om te beginnen zullen we in november weer een offline voorzitteroverleg organiseren. Details hierover zullen spoedig naar de clubs worden gestuurd.



De meeste Mahjongclubs zullen in september weer opstarten met hun competities; mijn club De Oostpoort gaat pas op maandag 13 september van start. Dus ik ga nog even verder in de positieve flow van afgelopen weekend.

Ik kan dit voorwoord maar op één manier eindigen, en dat is door iedereen veel speelplezier toe te wensen met het weer samen Mahjongen.

2. Altijd, overal en met iedereen

Olav Sommers

Waarschijnlijk heeft iedereen het wel eens meegemaakt. Je bent op weg naar een mooie mahjong en je denkt aan een bepaalde steen die je nodig hebt. En hop, daar ligt 'ie al op tafel. Mahjong! Zo ging het ook met het opstarten van deze rubriek. Je gaat na wie je graag in deze rubriek zou willen zien. En hop, daar kwam een telefoontje binnen van Marjan van de Nieuwendijk. "Oscar en ik zouden het ontzettend



leuk vinden als de NMB naar Zeeland komt om een dagje MCR te spelen". Nou, dat laten wij ons geen twee keer zeggen.

Om kwart over acht in de ochtend begon de reis naar Borsele. Eén van de kleinere maar tevens bekendste dorpen van Nederland. "We wilden het hectische van de Randstad ontvluchten" begonnen Oscar en Marjan hun verhaal. De Achterhoek, Twente, Brabant en Limburg. Overal hadden ze huizen bekeken maar in Zeeland kregen ze het goede gevoel. Borsele heeft een hechte gemeenschap, een actief dorps huis annex kroeg en leuke eettentjes. "Meer hebben we niet nodig om gelukkig te zijn". Nou ja, af en toe mahjong spelen dan. Daar zijn ze via een advertentie van Désirée Heemskerk mee in aanraking gekomen. Eerst alleen Marjan. Maar haar enthousiasme sloeg ook over Oscar en Twan.

Op Google Street view hadden we al een satelliet foto gezien van het nieuwe huis van Oscar en Marjan. Omdat de afbeelding niet al te scherp was leek het wel of hun, toch al niet kleine achtertuin geheel beplant was. Een soort mini-jungle.



Hoe groot was onze verbazing dat tijdens de rondleiding bleek dat de tuin inderdaad helemaal dichtgegroeid was. De vorige bewoners hadden er niet veel meer aan gedaan. De kinderen (Twan, Joyce en Merijn) hadden daarom een tuinarchitect cadeau gedaan. Een toepasselijke geste. En omdat Oscar veel zelf wil doen zal het genieten van de Zeeuwse rust nog wel een tijdje op zich laten wachten.

Mensen die wel eens door Frankrijk rijden kennen het fenomeen van tolwegen wel. Het werkt zo: Bij het eerste poortje krijg je een ticket. En net als je na vele honderden kilometers een afslag neemt en denkt dat je niet meer hoeft te betalen doemen daar een hele rij kleine hokjes op. Afrekenen! Weinig mensen weten dat er in Nederland ook op bepaalde stukken tol wordt geheven. De Westerscheldetunnel bijvoorbeeld. En in één van die kleine hokjes heeft Marjan emploti gevonden. Tolgaarder is ze van beroep.



Een veelomvattende baan maar het leukste is de smoesjes van mensen counteren en ervoor te zorgen dat ze toch de tol betalen. Het is heel wat anders dan haar vorige baan in de zorg. Maar de ellende en de steeds slechter wordende omstandigheden in deze sector hebben haar doen besluiten een carrière switch te maken.

Ondertussen aan de mahjongtafel lijken de tijden nooit te veranderen. Terwijl de dames de ene na de andere mahjong binnenslepen betalen de mannen gelaten de daarbij behorende punten. Voor mijzelf is daarvoor geen enkel excuus maar voor Oscar is het eigenlijk een groot compliment. Hij is namelijk adviseur van beroep (in de telecom). Zelf omschrijft hij zijn taak als "mensen de juiste keuze laten maken". Daar slaagt hij deze dag glansrijk in. Ondanks mijn twee nullen op het einde van de dag wint team NMB wel met 8 punten. Daar staan 6 punten tegenover voor team van den Nieuwendijk. Overigens keurig verdeeld met voor beide een tweede en derde plek.

Marjan en Oscar hebben de afgelopen tijd veel door de provincie Zeeland gereisd. Zo zien we op de Facebookpagina van Marjan op één dag een ontbijt in restaurant één, een lunch in restaurant twee en een diner in eetgelegenheden drie. Om de dag af te sluiten in het reeds genoemde lokale dorps huis. Ook voor ons was er een afsluitend etentje geregeld. Even buiten Borsele staat Bar Eetcafé 't Klompekot.



Waar de naam een menu vol Hollandse kost doet vermoeden werden er verrukkelijke Thaise curries geserveerd. De chef-kok is een Thaise dame die haar vak zeer goed verstaat. Echt een aanrader als je in de buurt bent.

3. Restart toernooi

Martin van Thiel

Oude tijden herleven.

Soms weet je niet wat je mist, het kan een illusie zijn, het kan ook realiteit zijn, zo vliegt de pandemie voorbij, zo ligt het gevaar op de loer en zo vliegen mijn gedachten mee of worden ze door angsten gekleurd. In de auto op weg naar het eerste Mahjongtoernooi, het



allereerste, of het eerste na het laatste toernooi zien we de grote kerk naast die paar huizen in de polder en worden ons weer bewust van de gedachte dat de aarde plat was en de torens hoog om zo alsmear dichter bij de Heer te komen, naar Hem te reiken, de hand uit te steken, hoe bijzonder is die gedachte, maar dan doemt de parkeerplaats op en zien we vertrouwde gezichten, lachende gezichten, wuivende handen, zelfs regelmatig fysiek contact alsof er helemaal geen belemmeringen meer zijn, de gedachten en lichamen vrij zijn, of oude tijden herleven, of we in de oude werkelijkheid zijn beland, en dan zitten we aan de tafel, dan spelen



gedachten al snel geen rol meer en neemt het lichaam alles over, hoe de stenen voelen, hoe we op elkaar reageren, hoe we tellen, het hapert, het stottert, heel even maar en

dan zijn we terug aan tafel en spelen Mahjong alsof het nooit anders is geweest.

Het schrijven is raar, wat een gek formulier is dat, nee wij zijn het wij begrijpen het niet meer, je noteert en plotseling werkt het systeem weer, mijn systeem, een glimlach

komt om mijn mond en die verdwijnt ook niet meer, wat is dit fijn, ik hoef niets, ik mag spelen, we spelen allemaal als bejaarde kinderen, nou ja er zijn ook jongeren bij, kijk uit wat je zegt, de spelende mens is terug, en die is lang weggeweest, of we nou MCR spelen of MCD of AH, of hoe die systemen ook heten, Riichi of PingPong, allemaal onbelangrijk, we spelen en zijn blij en dat is fantastisch.

In de pauzes loop ik mijn rondjes, even de begraafplaats bezoeken, dan het klompen pad verkennen, dorpingen groeten, praatje maken, het Lutherse gebouw bekijken en het vergezicht naar de Lek uitgebreid aanschouwen, wat is Holland zo laag zo mooi. Gebruikelijke grapjes worden gemaakt als we elkaar passeren in de gangen, altijd speels en fijn oppervlakkig.



Winnaars Riichi: 1. Cor Hoogland
2. Bert Claessen 3. Olav Sommers

In het toilet sta ik altijd naast dezelfde mannen te zeiken en dat levert ook weer dezelfde grappen op die nu niet voor herhaling vatbaar zijn, censuur kan bevrijdend werken nietwaar, het milieu is ver weg als ik met het golfmeisje praat, politiek is verdwenen als we van de bitterballen snoepen.



MCR Competitie

1. Menno van Lienden 2. Marjan v.d. Nieuwendijk 3. Pauline v.d. Linden

En daar is al de prijsuitreiking, ingetogen, de top drie wordt genoemd, gebruikelijke prijswinnaars, wat ik altijd knap vind omdat het toch een geluksspel is of zit er meer in dan ik denk, zou ik in retraite moeten in een Brabants klooster om de finesses te leren begrijpen.



NTS: 1. Patricia van Dijk 2. Anja Buurman 3. Peter dan Hartog

De sjouwers hebben ook hun werk gedaan alsof er niets is veranderd, het zijn altijd dezelfde mannen die transpireren en transporteren, mijn dank gaat dan ook uit naar de organisatoren en vrijwilligers die dit

toch weer hebben waargemaakt. Dan rijden we weer naar huis, langs de grote kerk, de trein passeert Castellum, Moskou komt weer eens ter sprake, Japan altijd, de 6 – 1 wordt doorgenomen en dan als we vlak bij huis zijn staat er een kreeft op de weg, het lijkt een blaadje in de wind, maar nee, we rijden achteruit, de kreeft heft zijn of haar scharen naar ons op, we maken een bocht en ik stel voor de kreeft in het water terug te zetten. De kreeft is dom of roekeloos, kent geen gevaar door ons midden op de weg uit te dagen, wil haar (ik heb gekozen) territorium uitbreiden of is verdwaald en wanhopig, wij nemen een schep en mand, sluiten de kreeft in en dan in de mand, leegschudden in het gras bij de planten en dan rent de kreeft het water in, zeldzaam mooi, of is het een plaag, de Amerikaanse rivierkreeft.



MCR Recreanten:

1. Caroline Warmerdam 2. Sigrid Dekema Gosman 3. Lino Zuppelli

Maar dan in een woonwijk, wat doet zij hier, is het een Mahjong kreeft, een Riichi kreeft, het is een prachtige kreeft en dan fiets ik suizend over de brug naar huis, gevaarlijk snel door de bochten, tot ik fijn thuis aan mijn maaltijd kan beginnen. Ik merk dat het ook in retrospectief een heel fijne dag was, een totaalbeleving of zelfs een E – Vent !

4. Oproep

Ria van der Putten



Bij hele hoge uitzondering, want dit is eigenlijk niet de bedoeling van de nieuwsbrief trek ik de stoute schoenen aan en doe een oproep.

Wie kan mij helpen aan een inklapbare mahjongtafel?

5. Raadsel MCR

Anton Kösters



Na ongeveer 10 beurten heb je tot je grote vreugde deze mooie hand bij elkaar gespaard. Wat doe je als de speler links van je een teken 5 weglegt?



Voor de liefhebbers van thrillers met een verrassende plot deze klassieker. De vraag is: hoeveel punten levert het op als je "Hu!" zegt bij een weggelegde kringen 7. Vooral van de MCR-scheidsrechters verwacht ik het juiste antwoord (geen druk, hoor).

Oplossing nieuwsbrief no 5

Het meest aantal punten krijg je als je zelf kringen 4 pakt. Opgeteld 44 punten en 5 verdubbelingen, $44 * 32$. Het minste aantal als je met een weggelegde kringen 5 mahjong maakt én een beetje onhandig telt. Dan heb je opgeteld 32 punten en 2 verdubbelingen, $32 * 4$. Deel dat op elkaar en je krijgt 11. November dus.

Anja Buurman had het juiste antwoord.



6. Toernooirooster

Datum	Spelsoort	Naam		
25-09-2021	Ricchi	Ura Dora	Hendrik Ido Ambacht	Tsumo!
02-10-2021	MCR C+R	Skôn Spel	Berghem	Schoon Spel

Dit is onder voorbehoud!

Voor meer informatie zie:

<http://mahjongbond.org/toernooien/>

**Nieuwsbrief 7 verschijnt op
woensdag 27 oktober 2021**

Kopie inleveren vóór 24 oktober 2021 bij:

secretaris@mahjongbond.org

Mahjong

...

Steengoed!