

Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond

Nummer 6, 17 september 2018

Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de zesde nieuwsbrief van 2018

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Van de voorzitter.
2. In de schijnwerper.
3. Oranda Sai Kou toernooi
4. Ton Rijnders
5. Mahjong op Antarctica
6. P&C
7. Demo in Alphen a/d Rijn
8. Mahjong vereist levenswijsheid en nederigheid
9. Bondstoernooi
10. Raadsel MCR
11. Toernooirooster



1. Van de voorzitter

He he, alles staat klaar! Zijn we niks vergeten, komen al de aangemelde deelnemers ook echt? Want we gaan starten met het openluchtmahjongtoernooi in het zuiden van Limburg en het is prachtig mooi weer. En zie, de eerste deelnemers komen binnen, het zijn niet allemaal bekenden van mij, maar we geven elkaar de hand en wensen elkaar een fijn mahjongtoernooi. We krijgen de complimenten voor deze locatie. Het is in de buitenlucht in een rustiek Limburgs dorpje.



We verwachten veel lokale belangstellenden en de pers komt ook.

Welnu, alle deelnemers zijn binnen, ook altijd fijn voor de organisatie, we gaan starten, de gong luidt.

De sfeer is geweldig, men heeft er zin in. Iedereen krijgt de tijd om zijn 16 spelletjes te spelen. Hierna kan men happen in de Limburgse vlaai en genieten van koffie of thee. Oeps daar is de ronde 2 al, iedereen neemt plaats aan de mahjongtafels. Wat een blije gezichten zeg, vinden ze het echt allemaal leuk? Ook deze ronde gaat voorbij. De lunch wacht en wat ziet dat er allemaal weer lekker uit. Even wachten in de rij en dan kun je nemen wat je wilt. Je praat met deze en gene en je bent weer geheel op de hoogte.

O je, de 3^e ronde gaat beginnen, we zitten net aan de mahjongtafels en daar begint het! Het begint te regenen, wat te doen? En ik..... ik word wakker en wrijf in mijn ogen. Oh gelukkig het was maar een droom.



Was het nu een slechte droom i.v.m. de afloop of was het eerste deel het ideale beeld?

Zo, weer terug in het heden!

Na de vakantie heeft het NMB-bestuur een zogenaamde "heisessie" gehad met o.a. het onderwerp, "waar willen we als NMB over 5 jaar staan".

Ik roep hierbij de leden en de bestuurders op om ons te attenderen op zaken waaraan je hecht en die je graag gerealiseerd zou willen zien. Ook als je vragen hebt of met mij in gesprek wilt komen, laat het me weten. Stuur een mail naar voorzitter@mahjongbond.org.

Op het komende voorzittersoverleg (17 november 2018) zullen we met de bestuursleden van de mahjongclubs de voorstellen bespreken en met concrete voorstellen komen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart 2019.

Het aantal Mahjongtoernooien neemt gestaag toe en dat is een fijne waarneming. Bij deze toernooien moeten echter wel scheidsrechters aanwezig zijn, spelend of niet.

Ben jij diegene die de ambitie heeft om scheidsrechter te worden voor de mahjongvarianten Riichi, MCR of NTS of wil je informatie, stuur dan een mail naar wedstrijdwezen@mahjongbond.org

Graag tot ziens op een van de mahjongtoernooien.



2. Herman v.d. Berg In De Schijnwerper

Wat is je reactie aan het begin van het interview voor de column "In de schijnwerper"

Dat dit gelezen gaat worden, zo interessant ben ik niet, ik ben meer van "wat je ziet is wat je krijgt, niet meer en niet minder".

Kun je en wil je omschrijven wie Herman is?

Ik ben in 1957 geboren in Vught en heb daar mijn hele jeugd gewoond. Na mijn studie Chemie ben ik getrouwd met Annemie en heb ik samen met haar enkele jaren over de wereld gezworven. Sinds 1992 woon ik in Alphen aan den Rijn. Wij hebben drie volwassen kinderen en een leuke kleinzoon, een tweede kleinzoon is op komst.

Kun je aangeven wat je hobby's zijn buiten het mahjong om?

Zijn er nog andere dingen buiten mahjong? Een van mijn hobby's is nog steeds mijn werk, elke werkdag ga ik daar fluitend naar toe (maar kom ook weer fluitend terug). Daarbij vind ik het leuk om een beetje te rommelen in de tuin, prutsen met websites, te lezen en te wandelen. Wanneer mijn kleinzoon op bezoek is, lig ik graag op de grond om samen een treinbaan te bouwen.

Wat de redactie opvalt: Stapt met enthousiasme in de werkgroep wedstrijdwezen

De afgelopen periode is er veel gesproken over NTS en de aandacht die aan deze vorm van mahjong wordt gegeven. Als zowel MCR- als NTS-speler hoop ik dat mijn deelname aan de werkgroep wedstrijdwezen ertoe bijdraagt dat de kwaliteit van de informatie over NTS verbetert.



Het is gemakkelijk om kritiek te hebben, maar je kan er ook wat aan proberen te doen. De NMB is er voor haar leden, maar andersom geldt natuurlijk ook.

Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou dit geleerd?

In mijn jeugd stond ik elk jaar met Sinterklaas voor de etalage van de speelgoedwinkel in het dorp mijzelf te vergapen aan het speelgoed en de spellen. Tussen de spellen stond ook een mahjongspel: stenen met vreemde tekens en merkwaardige telstokjes. Dit spel heeft mij altijd geïntrigeerd. Vele jaren later ben ik op de computer mahjong gaan spelen (Mahjong van Berry Bloem en Four Winds van Lagarto). Bij ons 25-jarig huwelijk in 2008 kregen wij van onze kinderen een echt mahjongspel cadeau. In Alphen aan den Rijn organiseerde de volksuniversiteit in dezelfde periode een cursus. Deze cursus werd gegeven door Jelte Rep. Uit de handen van Jelte heb ik het Mahjong Getuigschrift ontvangen. Vanuit de cursus is Mahjong Club Groene Hart ontstaan.

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan Mahjong in de week?

Gemiddeld besteed ik twee avonden per week aan mahjong: de clubavond op maandag en op zaterdagavond mahjong als gezelschapsspel. Daarnaast onderhoud ik de scorelijst en de website van de club, dat is meestal minder dan een halve avond werk.

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het Mahjong?

Er zijn eigenlijk twee dingen: allereerst lijkt het erop dat er een spel naar mij genoemd is (eenvoudige stenen, alleen chows: het Hermannetje van 80 punten). Maar met zo'n spel win je nooit een toernooi en maak je geen vrienden....

Het tweede is de eerste mahjongmarathon die door De Groene Draak werd georganiseerd. Ik bakte er helemaal niets van en de andere leden van het team verzochten mij vriendelijk doch dringend maar te gaan slapen om te voorkomen dat de score nog rampzaliger zou uitpakken. Ik mocht alleen de laatste ronde nog meedoen... Omdat ik uitgeslagen was en de rest niet, wisten wij op het laatste nippertje de marathon te winnen.



Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij Mahjong?

Iets slechts is mij nooit overkomen. Maar ik vind het wel jammer wanneer ik mahjong heb en een andere speler voorgaat

Door Anneke Bakker is, in Nieuwsbrief 5, de volgende vraag gesteld: "Wat doe je met de gewonnen mahjong prijzen?" Wat is hierop jouw onderbouwde antwoord want ja/nee alleen is niet genoeg

Ik heb niet zo veel prijzen gewonnen, dus ze



passen nog allemaal op één plank van de boekenkast.

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende persoon "In de schijnwerper"?

Wat is het mooiste spel wat je ooit gespeeld hebt?

Zo dit is haast het einde van het interview.
Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek "In de schijnwerper"

Ik heb hier geen opmerkingen over.

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen en wat is jouw antwoord op deze vraag?

Ik had een vraag verwacht in de trant van "Kan je tegen je verlies?". Op deze vraag had ik dan geantwoord: "Natuurlijk speel ik om het potje te winnen en is het vervelend als het niet lukt. Maar als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Het is een kansspel en je bent voor een groot deel afhankelijk van de stenen die je krijgt.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?

Aan alle spelers die zelden of nooit deelnemen aan een toernooi: schrijf je eens in en ervaar hoeveel leuke lieve mensen het spel ook spelen!

3. Oranda Saikou toernooi

Foppe Bakker

Zaterdag 18 augustus werd in Berghem het 3^e Riichi-toernooi van 2018 gespeeld bij Anpai. 52 spelers streden om de ereplaatsen of wilden gewoon een leuk toernooi spelen. De spelers werden ontvangen met een plak cake en de speler-nummers werden getrokken door een gelukspoppetje van de poes te pakken.



Volop speculatie vooraf in de kantine; heb ik nog kans om mijzelf te plaatsen voor het EK in 2019.

Na een welkomstwoord door de organisatie begon iedereen fanatiek aan het bouwen van de vier muren en werd er gespannen gekeken naar Els, die tegen de gong zou gaan slaan. Met op de achtergrond de geluiden van luisterende en niet luisterende honden begon iedereen vol goede moed aan de 1^e hanchan. Dat Riichi hard kan zijn voor de verliezers bleek ook nu weer, een aantal spelers stond al op een grote achterstand van de kop van het klassement en hadden nog een minimale kans om te winnen. Na de 1^e hanchan ging het Brabantse worstenbroodje er als koek in ☺, voor de speciaal eters was er uiteraard een aangepast broodje.



Na de 2^e hanchan stond Jonas Frings ongenaakbaar aan kop met 20.000 punten verschil en kon de lunch beginnen. De dames van de sporthal dachten, laten we eerst de soep maar geven dan kunnen we de broodjes en de kroketten daarna opdienen, achteraf bleek dit plan niet haalbaar in een half uurtje lunchtijd. Ondanks dit was de lunch goed en kon iedereen (buijke dik en rond en dat was lekker) beginnen aan de zwaarste hanchan (after lunch DIP). Na de 3^e hanchan bleek Janine van Wijk aan kop te staan en had Jonas waarschijnlijk de after lunch DIP hij stond nu op de 10^e plaats. Door de lange partijen in de 2^e en 3^e hanchan kon de organisatie het geplande tijdschema niet handhaven, het toernooi leed er niet onder het bleef gezellig en ontspannen. Na de 4^e hanchan stond Dicky Rep aan kop met 7.000 punten voorsprong op nr. 2 Nel Hofman en leek het een gelopen wedstrijd. Een aantal mensen dachten daar toch anders over; Dicky kreeg niet meer de goede stenen; Nel ging verder

met winnen, Reylly ging onverstoort verder ondanks dat hij ook scheidsrechter was en Pauline dacht hoezo uitgeschakeld op de 6^e plaats en werd 3^e.



Voor foto's en impressies van het toernooi verwijst ik jullie graag naar: www.anpai.nl

De organisatie dankt hierbij de deelnemers, de dames van de kantine, de scheidsrechter, de EMA observer, fotograaf en last but not least Olav.

4. Afscheid Ton Rijnders

Gert v.d. Vegt

Deze zomer hebben we afscheid moeten nemen van Ton Rijnders als trouw lid van de Kongrovers. Ton was vele jaren lid van onze club.

Hij is ziek geworden en heeft samen met zijn vrouw besloten te stoppen met mahjongspelen, omdat het niet meer ging.

Zijn ziekte heeft hem het spelen onmogelijk gemaakt.

Ton in vakantie stemming



Het was zeker voor ons allen een emotioneel afscheid.

Ton speelde al vele jaren mahjong.

In zijn familie werd fanatiek mahjong gespeeld. Toentertijd uiteraard met de Hollandse regels. Zowat de hele familie Rijnders speelde mahjong en ze bezochten vele toernooien.

Vanaf het moment dat de bond werd opgericht en er ranglijsten waren kon je Ton boven in het klassement terugvinden en hij is ook Nederlands kampioen geweest.

Ton ging bij de Kongrovers meespelen vanaf het moment dat de MCR-regels hun intrede deden. Een trouwe clubspeler, die lekker fanatiek zijn spel speelde.

Fully concealed; all chows; all simples, was zijn favoriete spel.



Vele malen was hij clubkampioen.

Een leuk detail is dat hij op het Kongroverstoernooi na afloop altijd verzuchtte: "Op ons toernooi kan ik nooit eens lekker scoren, ik kan bij jullie nooit een deuk in een pakje boter slaan"

Op andere toernooien had hij meer geluk.

Vele mahjongspelers kennen Ton als een sterke speler.

Het is triest om te zien dat een ziekte je deze mogelijkheid helemaal af kan nemen.

Ik zal hem missen en velen met mij.

Het ga hem goed.

5. Mahjong op Antarctica

Jan Warbout

Wat een zomer hebben we gehad, wat een hoge temperaturen en wat was het puffen en dan ook nog buiten mahjongen, het viel echt niet mee.

Dan waren er ook nog mensen die nog zuidelijker

gingen, want daar is altijd lekker weer, maar boven de 35 graden is het echt niet meer lekker.



Was je nu nog verder naar het zuiden gegaan dan kwam je hier uit, "Antarctica". Hier was het echt COOL en

koel! Je moest wel oppassen dat de stenen niet



vastvoren, maar het was wel hartverwarmend mahjong hier. Even voor de duidelijkheid we gaan hier geen mahjongtoernooi houden, maar een mooie beleving is het wel.

6. P&C

Maaïke Fleskens

Tijdens het Negen Poorten toernooi in IJsselstein is afgelopen zaterdag de nieuwe kennismakingsfolder gepresenteerd door Jan en Maaïke. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan deze folder en het eindresultaat mag er zijn. De



folder is bedoeld voor mensen die interesse hebben in Mahjong en het willen gaan spelen. Er staat een

korte speluitleg in en wat informatie over de NMB.

Vijftien Mahjongclubs hebben al een stapeltje folders meegekregen. De folder is op te vragen bij Maaïke via promotie@mahjongbond.org

7. Demo bij Het Groene Hart

Jan Warbout

Op zaterdagmiddag 1 september in de Ridderhof te Alphen aan de Rijn, gaf de Mahjongclub het Groene Hart een presentatie van NTS Mahjong. Er stond een stand met diverse folders, een mooie banner en de aandachttrekker, een echte Mahjongtafel. Er waren 4 spelers en een persoon die uitleg gaf.



We benaderden veel mensen, sommigen kenden het edele spel, een aantal hebben mee gespeeld en er zijn vele folders uitgedeeld. Als alle belangstellende ook daadwerkelijk lid worden van de mahjongclub, is in een keer het ledental verdubbelt. Dat het er erg gezellig was, was natuurlijk mooi meegenomen. Herman van den Berg had de zaken weer goed georganiseerd.

Wilt u ook zo'n Mahjong demonstratie organiseren, neem dan even contact op met Maaïke via promotie@mahjongbond.org. Ben erg benieuwd waar we de volgende demo gaan geven.

8. Mahjong vereist levenswijsheid en nederigheid

Martin van Thiel

Zaterdag 8 september heerlijk fietsen naar een fijn Mahjongtoernooi. Alles zit mee, de tegenwind, de steile klim over het Amsterdam – Rijnkanaal, de stilte in het prachtige stadje IJsselstein en mijn meditatieve ommetje langs Jonas die uit de walvis kruipt. Jonas zal op leeftijd

zijn denk ik, zo wijs, zo slim hoe hij uit de walvis kruipt zodat de vis verder kan leven en heerlijk in de IJssel mag zwemmen. Klasse! Jonas heeft inzicht en kan omgaan met teleurstellingen, hij kan wachten op het juiste moment, de vis sukkelde in de middag bijna in slaap, en dat is het moment van Jonas, nu sluipt hij langs de huig zonder de vis te prikkelen en ontsnapt zo tussen de volle lippen vandaan, de vrijheid tegemoet. Op weg naar de winst zou je kunnen zeggen in mahjongtermen gesproken. Ja jongeren hebben veel, maar geen



Winnaars
recreanten
1. Marijke de Jong
2. Willeke de Bruijn
3. Martin Dam

wijsheid, dat bewijst Jonas wel. Vol goede moed betreed ik de Oase, door de Negen Poorten van geluk. Fijn om hier te mogen spelen, om Dewi weer te zien, om in de pauze naar mijn particuliere oase te gaan, de verborgen schuilplek achter in de tuin, om te genieten van alle zorg en aandacht voor de spelers, we worden weer in de watten gelegd en we mogen ook nog mahjong spelen, beter wordt het niet. Waar hebben we dit aan verdiend, ja goed we hebben er een financiële bijdrage aan geleverd, maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar voor dat wat er allemaal tegenover staat, een lange dag compleet verzorgd speelplezier. Vlak voor aanvang van het toernooi spreekt onze bejaarde voorzitter, een wijs man, ons toe en wijst daarbij naar een jonger persoon die jongeren gaat werven voor de Bond, voor de verenigingen, om mahjong te spelen. Zijn beweegredenen zijn te doorgronden, ik kan meegaan in zijn gedachten, hij wil dat er later nieuwe bejaarden zijn die Mahjong spelen, gebruikmakend van hun wijsheid en eerst nog van onze wijsheid, de huidige bejaarden. Na de gong trappen we af, vol goede moed en bereid nederlagen te accepteren, het toeval ons lot te laten bepalen en geduldig te wachten op onze kans op ontsnapping, onze kans op succes, onze

weg naar vrijheid, naar geluk, naar een mooi spel. Na deze prachtige dag zijn er winnaars die konden zegevieren dankzij ons allen, dat beseffen zij goed, want waren wij er niet dan konden zij niet zegevieren, dat begrijpt iedere wijze oudere mahjongspeler. Op de terugweg fiets ik nagenietend, voor de wind richting Utrecht, vol van de gedachte aan morgen wanneer ik met mijn geliefde ga vieren dat we zesendertig jaar verkering hebben, ik denk aan de verrassing voor haar in de fietstas, ik denk aan de mooie spellen, de fijne score die ik heb behaald en besluit bij het Kanaal even te stoppen om een lekker ijsje met



Winnaars
Com-
petitie
1. Olav Sommers
2. Trees Meijer
3. Wil Meijer

slagroom te nemen. Als ik mijmerend op het bankje buiten over het Kanaal en de brug kijk worden naast mij, op de stoep versierpogingen gedaan, jongelui, nog niet wijs, gestuurd door hormonen en keiharde muziek. Het verhoogt mijn plezier, ik glimlach en geniet extra lang van het ijsje terwijl mijn gedachten dwalen over alles, over niets, over de weg terug, over weer opnieuw beginnen, terwijl het net lijkt of lichte rimpelingen het water van het kanaal het aanzien van een prachtige rivier geven, vol vissen.

9. Bondstoernooi zaterdag 8 december 2018

Jan Warbout

De inschrijving voor het Bondstoernooi is geopend, Dit is het grootste jaarlijkse Mahjongtoernooi in Nederland, de inschrijving staat open voor alle (aspirant) leden van de Nederlandse Mahjong Bond. De volgende Mahjongvarianten worden hier gespeeld MCR

voor recreanten en competitiespelers, Riichi en NTS. Naar verwachting zullen zich weer 160 deelnemers inschrijven.

Voor de NTS-spelers wordt tevens het 4^e toernooi gehouden, wat meetelt voor het Nederlands Kampioenschap.

Ook gaan we de Nederlandse Kampioenen van Riichi, NTS, MCR-competitie en MCR-recreanten huldigen.

Dit jaar hebben we weer een loterij, met prachtige prijzen, waaronder mahjongspellen en een mahjongtafel!

東 N M B BONDSTOERNOOI

Het deelname bedrag is 12,- euro, dit is incl. de lunch.

Inschrijven kan via de site:

<https://mahjongbond.org/bondstoernooi/inschrijven/>

De speellocatie is weer centraal in het land, namelijk 't Kruispunt in IJsselstein.

10. Raadsel MCR

Anton Kösters

Na een paar beurten heb je de volgende stenen voor je staan. Als je je kansen op een winnend spel zo groot mogelijk wilt maken, welke doe je als eerste weg en waarom?



Oplossing NTS-raadsel juli

Een Chow op zich levert geen punten op.

De punten verdien je met de juiste combinaties van chows.

Punten	
Mahjong	20
Zelf gepakt	2
Completeren paar	<u>2</u>
Totaal	<u><u>24</u></u>

Voor een geldige Mahjong heb je minimaal 2 verdubbelingen. Maar er zijn meer verdubbelingen te verdienen:

Er zijn geen oplossingen binnen gekomen.

13. Toernooischema

Datum	Spelsoort	Naam	Plaats
22-09-2018	Riichi	Tsumo! Ura Dora	Hendrik-Ido-Ambacht
06-10-2018	NTS	Oostpoort toernooi	Delft
13-10-2018	Riichi	Aki no Taikai	Berghem
20-10-2018	MCR C+R	Rode Draak Twente	Hengelo
03-11-2018	MCR C+R	Domtoren toernooi	Utrecht
10en 11-11-2018	Riichi	Riichi Dutch Open	Doesburg

Voor meer informatie zie:

<http://mahjongbond.org/toernooien/>

Nieuwsbrief 7 verschijnt op woensdag 31 oktober 2018.

Kopie inleveren vóór 26 oktober bij: secretaris@mahjongbond.org

Mahjong

...

Steengoed!

