

Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond

Nummer 4, 6 juni 2018

Beste Mahjongvrienden,
Voor U ligt de vierde nieuwsbrief van 2018

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Van de voorzitter.
2. In de schijnwerper.
3. Uitwisselingstoernooi in IJsselstein
4. MCR toernooi in Denemarken
5. Skon Spel toernooi
6. P & C
7. Het Groene Hart toernooi
8. Riichi toernooi Aken
9. Status ERMIC 2019
10. Rectificatie Sakura Taikai toernooi
11. Raadsel NTS
12. Toernooirooster



1. Van de voorzitter

Afgelopen zaterdag (26 mei) was het zover, eindelijk deelnemen aan een NTS Mahjongtoernooi. **“Oude liefde roest niet”**, zei Aty (mijn vrouw, al jaren), en hup wij gaan voor NTS. Het begon namelijk zo. Begin jaren 80 kochten we een Mahjongspel in de Damstraat te Amsterdam. De handleiding was ook duidelijk, in het Chinees.

學繁體字很難嗎

Maar Aty had een collega die vanuit Zuid-Frankrijk de spelregels op de fax (ja die hadden we nog) zette en zo konden we Mahjong leren spelen. Een collega van mij leerde ook Mahjong spelen evenals zijn vrouw. Nu daar waren we dan wel menig weekend tot in het ochtendgloren druk mee, een heerlijk tijd.

Zo rond 2008 stond er een artikel over Mahjong in het Haarlems Dagblad. Hé Mahjong, dat kennen we nog. Het betrof een oproep voor een Mahjongcursus o.l.v. Wil Meijer, voor de MCR-variant. Wij op de cursus, ook meteen deel twee. Bamboe Acht werd opgericht en we bleven MCR spelen. Begin 2018 kwam NTS in de spotlights en kwam de vraag ook weer boven zullen we NTS gaan spelen? Ja doen, maar dan ook naar een NTS

Mahjong toernooi. Wil en Jeroen gevraagd voor een speedcursus op 1 avond, hierna nog wat oefenen, en hoppa naar het Groene Hart NTS Mahjongtoernooi.



Wat een welkom, wat een ontvangst met vele bekenden. Kwam ook in gesprek met Jelte Rep, zeker wel de nestor Mahjong in Nederland (bezoek maar eens de site Mahjongmuseum), en

hij stelde een vraag: “Jan, ben jij in 2024 nog de voorzitter van de Nederlandse Mahjong Bond?” “Uh, uh hoezo,” stamelde ik. Jelte vertelde mij, dat in 1924 het eerst Mahjongtoernooi gehouden werd in Nederland. Dat lijkt mij een goede reden



om iets spectaculairs te gaan organiseren 100 jaar Mahjong (NTS!) is immers een mooie mijlpaal.

Ik hoop dat Jelte er dan ook bij is en dat hij wordt omringd door veel oude en nieuwe NTS-spelers.

We hebben de taken bij Promotie en Communicatie (P&C) moeten herverdelen. Maaïke Fleskens was al bestuurslid, maar pakt nu het gehele gebied van P&C op, dat wordt een uitdaging. De andere bestuursleden zullen haar helpen, daar waar nodig. Maaïke heeft veel ambities en een enorme drive om resultaten te bereiken. Echter dat kan ze niet in haar eentje. In deze NMB Nieuwsbrief schrijft ze wat haar ambities zijn. Ze wil o.a. de werkgroep P&C opnieuw invulling geven, bij deze dus een oproep voor kandidaten die Mahjong een warm hart toe dragen en zich willen inspannen voor zijn/haar eigen club en de NMB.

Wil je meer informatie, stuur een mail naar promotie@mahjongbond.org en je komt alles te weten.

Graag tot ziens op een van de Mahjongtoernooien. Jan Warbout.



2. Twan van den Nieuwendijk
In De Schijnwerper

Wat is je reactie aan het begin van het interview voor de column “In de schijnwerper”

Haha, eehm, ik had het niet aan zien komen, maar achteraf had ik het wel aan moeten zien komen door hoe goed het nu gaat bij mij op toernooien.

Kun je en wil je omschrijven wie Twan is?

Ik ben een 23-jarige jongen wonend bij zijn ouders in Bergschenhoek (ligt bij Rotterdam). Ik ga volgend jaar beginnen met de opleiding Docent Muziek bij Codarts Rotterdam. Ik houd van kunst in (bijna) elke vorm.

Kun je aangeven wat je hobby's zijn buiten het mahjong om?

Muziek is mijn grootste hobby: ik zing, speel piano en saxofoon, een klein beetje dwarsfluit en sinds



een jaar ook gitaar. Ik speel veel games op mijn pc, voornamelijk games met een verhaal. Verder heb ik 16 jaar bij Jeugdtheater Hofplein Rotterdam geacteerd, gedanst en gezongen.

Wat de redactie opvalt: Een jonge gast enthousiast voor mahjong

Haha, ja, ik hoop dat het in de toekomst niet meer zo opvalt, doordat er dan hopelijk meer jonge mensen mahjong spelen. Ik vind spelletjes heel leuk, zowel op de computer als op tafel en toen mijn moeder mahjong leerde spelen, vond ik dat ook wel interessant.

Sinds wanneer speel je Mahjong en wie heeft jou dit geleerd?

In 2011 heb ik het van mijn moeder, Marjan van den Nieuwendijk, geleerd die een cursus volgde bij Désirée Heemsker.

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan Mahjong in de week?

Minder dan 1. Ik ga weinig naar de clubavonden en thuis spelen we niet heel vaak. Wel ga ik graag naar de toernooien.

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het Mahjong?

De 1e plaats bij het bondstoernooi vorig jaar was heel cool. Het was de eerste prijs die ik heb behaald met mahjong en het was ook nog eens op mijn verjaardag.



Theaterproductie Salome

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij Mahjong?

Ik kan me niets bedenken.

Door Jelle is, in Nieuwsbrief 3, de volgende vraag gesteld: · “Met welke Mahjong die jij zou kunnen behalen, zou je een gat in de lucht springen en een oerkreet uitslaan??”

Wat is hierop jouw onderbouwde antwoord want ja/nee alleen is niet genoeg

De buitenwereld zal mij niet zo snel een gat in de lucht zien springen of een oerkreet horen uitslaan, want zo ben ik niet, maar van binnen zou ik dat

wel doen als ik 9 gates haal, omdat deze hand me bijna onmogelijk lijkt. All green lijkt me ook heel leuk om te maken.

Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende persoon “In de schijnwerper”?

Wat is een ander spel dat mensen moeten proberen?

Zo Dit is haast het einde van het interview. *Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek “In de schijnwerper”*

Ik kan me niets bedenken.

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen en wat is jouw antwoord op deze vraag?

Ik had verwacht de vraag te krijgen hoe er meer jonge mensen enthousiast kunnen worden gemaakt voor mahjong. Ik denk dat het een slim idee is om contact te leggen met studie- en studentenverenigingen. Er zijn veel studie- en studentenverenigingen die of in het teken staan van spellen, of een commissie hebben die gericht is op spellen. Hier zijn denk ik veel jonge mensen te vinden die mahjong wel kunnen waarderen.

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?

Good Luck and Have Fun!

3. Uitwisselingstoernooi met IJsselstein

Ed Woons De Vier Winden Loon op Zand

Het 11^e onderlinge uitwisselingstoernooi met de Oase en De Negen Poorten. De verzorging voor het jaarlijkse uitwisselingstoernooi kwam dit keer voor rekening van Mahjongclub De Oase, die voor een prima georganiseerd toernooi zorgde. Het is leuk de bekenden van voorgaande edities, en de diverse toernooien in het land, weer te ontmoeten aan de mahjongtafel. Van de totale 36 deelnemers kwamen er 8 van De Vier Winden: Albertina, Bert, Ed, Henny, Marijke, Nanny, Nel en Piet.

Na de koffie en de huishoudelijke mededelingen, die niet door iedereen hetzelfde werd geïnterpreteerd (daarover later), was het tijd om te starten. En het blijft me persoonlijk verbazen hoe snel de klok gaat terwijl je speelt. Er werd gespeeld in drie rondes van 1,5 uur.

Kijk je weken uit naar een hele dag Mahjongen, het vliegt voorbij. Zonder dat je er erg in hebt sta je bij wijze van spreken alweer buiten. Maar even terugblikken voor de NMB Nieuwsbrief is dan wel zo leuk.

Wat me vooral ook weer opviel was de goede sfeer ondanks dat veel mensen toch redelijk fanatiek zijn (zoals ik). Desondanks is er naast de onderlinge "strijd" ook genoeg gunning om elkaar te helpen. Het is dan wel zaak dat iedereen op het juiste spoor zit. Met name op het punten "tellen" verschilt het per vereniging hoe er geteld wordt en wanneer je wel mag helpen en niet. Uitgaande van de recreantenregels zou dit betekenen dat de eerste 8 punten zelf geteld dienen te worden en de rest mogen de overige spelers helpen.



Nu is dat bij bijvoorbeeld de Negen Poorten niet echt het geval. Zij tellen namelijk alles zelf, en nadat er geschreven is wordt er bij wijze van "leermoment" nog aangegeven door de andere spelers wat je eventueel nog gemist zou hebben. Ook bij het pakken van je vervangende steen bij een Kong of bloem wordt je oplettendheid gevraagd. Waar we bij De Vier Winden bij wijze van spreken de steen al aangeven, moet je hier op je qui-vive zijn. Geen vervangende steen gepakt

resulteert in een dode hand. In ieder geval is het leerzaam om eens op die manier naar de spelwijze te kijken. Want wellicht zijn we wel te soepel bij De Vier Winden en wordt daardoor het niveau lager? Want als we de einduitslag bekijken kan het



toch haast geen toeval zijn dat Loon op Zand niet bij de eerste 3 prijzen staat ;-)
Of speelt

de factor geluk hier toch ook een beetje mee? Wie het weet mag het zeggen.

De noodzaak om de regels en de telling niet heel stringent aan te houden maakt de mens van nature een beetje gemakzuchtig denk ik persoonlijk. In ieder geval zal "onze Piet" (overigens een van de betere spelers in Loon op Zand) een telfoutje voorlopig niet vergeten. Bij een zelfpick met drie zuiver oplopende pungen was hij in zijn enthousiasme vergeten de vier dichte pungen (=64 punten), die hij had staan vergeten te tellen. Bij ons had dit ongetwijfeld geleid tot hilarische taferelen en hintjes als "vergeet je niet iets" of "was niet ALLES dicht". Zo niet in dit geval. De overige spelers vonden de zelfgepakte 40 punten al meer dan genoeg en wezen Piet er fijntjes op na het noteren van de stand. Uiteindelijk resulteerde dat niet in verschuiving van tafelpunten, anders was dit voor Piet extra zuur geweest.

Met een prijs naar huis

Toch was het qua prijzen niet allemaal kommer en kwel. Ging vorig jaar Nel nog met de 1e prijs naar huis,

Dit keer keerden we terug naar Loon op Zand met



een prijs voor Bert. De poedelprijs! Omdat de prijzen 1 tot en met 3 bestonden uit prachtig bewerkte houten vogels van verschillende grootte,

bestond de poedelprijs uit een houten ei, vanuit de gedachte dat ook hieruit ooit een vogel komt! Dat is hoopvol voor Bert.

Voor ons als Mahjongclub De Vier Winden was het onderdeel van de viering van ons 10-jarig Jubileum. Deze begon vorig jaar met de opening van het seizoen met een chinees buffet en een Mahjong Marathon, de reguliere competitie, op zaterdag 23 juni hebben we een mahjongdrive (Mahjongen op 3 verschillende locaties), op 4 juli het open Loonse Kampioenschap en op 1 september sluiten we ons jubileumjaar af met wederom een Mahjong-Marathon (omdat het zo leuk was). Kortom een jaar vol activiteiten.



1. Michel Lamers, 2. Corrie v.d. Noordt 3. Gianna van Slageren
Uiteraard van harte!

4. Deens Kampioenschap MCR – Mahjong.

Martin van Thiel



Vrijdag 11 mei 2018 om 06.00 uur opgestaan om na een licht ontbijt een uur te wandelen naar de Mahjonglocatie. Om 08.00 uur inschrijven en tijd voor koffie en een praatje met de overige 71 Mahjongspelers die samen met mij in Kopenhagen drie dagen gaan strijden om de titel van Deens Kampioen, maar ook om plaatsing voor het Wereldkampioenschap in augustus in China. De eerste 10 van de ranglijst mogen naar het Oosten afreizen. We spelen in de reguliere speelzaal van de enige Mahjongvereniging van Denemarken, boven supermarkt Netto.

We spelen 11 ronden van 2 uur. Fascinerend vind ik altijd het verloop van tijd gedurende de twee uren, een enkele keer lijkt de tijd taaie stroop, maar meestal is het een stoer voortkruipende slak die naar de onvermijdelijke eindstreep rent voor haar leven, hopen als winnaar van de ronde uit de bus te komen. Aan een enkele tafel zit ik voortdurend te lachen als de Chinese dame alweer na drie stenen een zelf getrokken Mahjong heeft, top humor of goochelarij, zwarte magie, toveren met de stenen, ik word er in elk geval super vrolijk van. Bijna 500 punten behaalt ze, zo al hoorde ik ook van scores boven de 700 punten, echt magistraal en rechtgevend op applaus. Na drie dagen sprak ik de Chinese dame, enigszins verbaasd, want ze was niet hoog geëindigd: het bleek de enige tafel die ze had gewonnen. Wat een geluk dat ik daar getuige van was dacht ik.

Gedurende alle pauzes stond er fruit op tafel, waren er zoutjes en stonden er kannen water. En dat hadden we allemaal echt nodig. De lunch was aan de overkant van de straat bij de Chinees, met een separate vega – tafel, drukbezocht.

De scores waren voor mijn gevoel binnen drie seconden na de gong al geprint en aan de muur

gespijkerd. Aan twee zijden van de speelruimte, waardoor we allemaal snel onze positie op de ranglijst konden bekijken. Prima gedaan.

Bijzonder vond ik het tijdens de eerste speelronde dat er geen klok was, verbaasd keek ik af en toe snel rond, maar wilde niet de indruk wekken dat ik tijd ging rekken of zenuwachtig was. Wel zag ik mijn medespelers af en toe snel naar een witte muur kijken, waar een laken aan hing. Nog 7 minuten hoorde ik toen iemand zeggen, "waar kan je dat zien dan" vroeg ik, "daar, die witte muur" Ik zag niets, maar de anderen wel, want in het rood werd daar de tijd aangegeven. Tja, ben je vega, heb je een bril nodig, kan je ook rood op wit geprojecteerd niet zien. Verder gaat het goed met me, dank voor de belangstelling.



De posities aan kop van de ranglijst wisselden af, lang stond er één persoon op kop, tot het in de laatste rond spannend werd en er uiteindelijk toch iemand anders met 31 punten eerste werd. Dat betekent dat de winnaar 13 punten van de maximale score heeft laten liggen, hetgeen betekent dat als je 70 % scoort dat je dan winnaar bent. En dat geeft de kwaliteit van de spelers aan, naast het feit dat er 11 speelronden zijn zodat daardoor ook de maximaal haalbare score van 100 % niet kan worden behaald. Voor een eendaags toernooi in Nederland zou dat betekenen dat je dan met 11,2 punten winnaar van het toernooi zou zijn.

Op het loopbriefje stond vooraf vermeld welke wind je was, zo had ik de eerst dag achtereenvolgens tafel 11 en Noord en dan tafel 8 en was ik Oost en dan tafel 6 met Zuid en tot slot tafel 14 met West. Zo is dat mooi verdeeld, dat je alle winden een keer hebt als start. Wel zo eerlijk, want als Noord krijg je al drie kansen om Mahjong te roepen voordat je aan de beurt bent.

Hulde voor de spelers, voor de organisatie, de scheidsrechters die vrijwel niets te doen hadden,

de locatie, de lunch, alles picobello verzorgd en aangenaam.

Alle lof voor de winnaar, de winnende teams, want we vormden ook teams, voor de top 10 spelers, waarbij ik Gerda wil noemen als nummer 10 en Anton als nummer 5. Super spelers, petje af.

Tja wat kan ik over mezelf zeggen, dat is altijd zo gênant, maar goed daar ga ik, 51^e van de 72 spelers, met 15 punten. Uiteraard ben ik trots op mezelf dat ik drie dagen heerlijk heb gespeeld, trots dat ik niet ging huilen bij verlies, trots dat ik niet met de stenen ging gooien toen iemand mij in de laatste seconde voorbij stootte en op 11 punten eindigde en ik op 10, trots toen ik een enorme achterstand goedmaakte met zelf getrokken kleine draak, trots op de dode hand, trots op het omgooien van de karaf water, trots toen ik met 12 stenen speelde en toch de partij niet weggaf, trots op mijn wandelingen elke dag naar de locatie en terug, trots op Mahjongspeler te zijn en zo'n leuk toernooi te mogen spelen.



moe van mahjong

Uiteraard heb ik vakantie gehouden, totaal 8 dagen in Kopenhagen, heerlijk weer, altijd zon, fietsen, genieten, tekeningen maken met de Urban Sketchers, samen bier drinken, elke dag samen met mijn vriendin een tekening maken op het grote witte bord in de gang van de B&B. De gastvrouw was er zo verguld mee dat we nieuwe stiften kregen en het vriendelijke verzoek vooral de laatste dag nog een mooie tekening te maken zodat ze nog maandenlang zou kunnen nagenieten van ons verblijf.

Fijn, volgend jaar weer naar Kopenhagen.

5. De geluksfactor (Skon Spel toernooi)

Aty de Groot

Zo'n 10 jaar geleden leerde ik MCR spelen. Jan en ik gingen op cursus bij Wil Meijer. Om speluren te maken speelden we thuis met twee andere cursisten, Peter en René.

Peter was een echte spelletjesman. Hij schaakte, speelde poker en bridge, en mahjong was daar een mooie aanvulling op. Peter stopte na twee jaar. Hij kreeg steeds meer hekel aan de 'geluksfactor'. En hoewel ook hij weleens de wong had, won de irritatie het. Hij stopte met mahjong.

Ik kon zijn redenering wel volgen, maar ik ken ook mensen die juist vanwege die geluksfactor mahjong zo'n fascinerend spel vinden: je hebt pas verloren als de laatste punten zijn geteld.

Tijdens het Skon Spel Toernooi van afgelopen zaterdag heb ik die beide kanten van mahjong weer eens van nabij ervaren.

Bij de eerste ronde maakte ik in de eerste hand mahjong. Het bleek mijn laatste. Goed gespeeld, mooie handen, maar andere spelers maakten de mahjongs.



Winnaars competitie:

1. Harry Kal 2. Janine van Wijk 3. Anja van Oorsouw

Eindstand: 0 punten. Jammer, maar ik kon nog eindigen met 12 punten.

In de tweede ronde ging het iets beter: eindstand 1 punt. Ach, ik kon nog eindigen met 9 punten. Kennelijk deed ik tijdens de lunch, zoals altijd in de Berchplaets goed en snel verzorgd, nieuwe inspiratie op.

In de 3^e en de 4^e ronde haalde ik 4 punten. Dus de 'gedroomde' 9 punten werden werkelijkheid. Boven mijn persoonlijke gemiddelde.



Winnaars recreanten:

1 Kees Hermsen 2 Geertje van Delft 3 Geertjan Blaauw

Een kleine 40 jaar geleden leerde ik NTS spelen en we hebben zo'n 10 jaar met plezier NTS gespeeld. Tot onze speelvrienden van toen kinderen kregen en hun aandacht ergens anders heen ging. Volgende week ga ik op het Groene Hart Toernooi in Alphen aan de Rijn ervaren of het speelplezier van toen, en een recente NTS-opfrisavond met Wil & Jeroen, genoeg is om met acceptabel resultaat te eindigen.

Als niet, dan ligt dat natuurlijk aan de 'geluksfactor'.

6. P & C

Maaik Fleskens

Het spelen van Mahjong verdient meer aandacht, het promoten van Mahjong is dan ook een speerpunt van de NMB-bestuur. Er is dringend behoefte aan leden die willen plaatsnemen in de



werkgroep Promotie & Communicatie, want alleen kan ik niet alle dingen doen die ik zou willen.

Ik ben van plan om,

naast de standaard taken zoals het promoten van Mahjong, het ondersteunen van de clubs met promotie en het bemiddelen bij vragen van leden en niet-leden, draaiboeken te maken voor onder andere promotie van je Mahjong club en het oprichten van een nieuwe Mahjong club. Dit zodat we in de toekomst makkelijker en sneller mensen en clubs kunnen helpen. Tevens ben ik bezig met de nieuwe Facebookpagina en het uitschrijven van een Social Mediabeleid.

Als lid van de werkgroep help je je eigen mahjong club en al je opgedane kennis en ervaring zet je in voor het promoten van Mahjong en hulp bij het oprichten van nieuwe Mahjong clubs. Een win win situatie dus.



Het is niet de bedoeling dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt, maar dat er juist vooral vanuit huis en Mahjong club gewerkt kan worden. Het zal je dus niet heel veel extra tijd kosten.

Het zou erg fijn zijn indien elke mahjong club een clublid zou laten deelnemen aan deze werkgroep P&C.

Wil je meer weten stuur dan even een mail naar promotie@mahjongbond.org

7. Impressie van een geslaagde dag

Jans de Heij

26 mei 2018 rond half tien druppelden geregeld groepjes mensen binnen in wijkcentrum "De Ridder" te Alphen aan den Rijn. Voor de vierde

keer werd daar het jaarlijks NTS Mahjong toernooi gehouden, georganiseerd door Mahjong Club Groene Hart.

Aanmelden bij de tafel waar het loopbriefje, versierd met een gelukspoppetje, uitgereikt werd. Hier en daar kijken of je samen met je clubgenoot, vriend/vriendin of echtgenoot/echtgenote aan dezelfde tafel speelt. Mede daardoor ontstond een gezonde spanning.

Alle 44 deelnemers waren ruim op tijd aanwezig, de wedstrijd kon op tijd beginnen! De toernooiregels werden nog eens kort en duidelijk uitgelegd, uitzonderingen op de regels waren klip en klaar. Annemie en haar liefvallige assistent Herman waren de scheidsrechters, mochten er tijdens het spelen onduidelijkheden zijn.

Vier rondes lang klonk het geluid van het roeren van de stenen, het opbouwen van de muur en het klikken van de stenen tegen de latten. Er werd weinig gepraat, alleen de woorden chow, pung, kong of Mahjong voerden de boventoon. Of het moest die speler zijn die halverwege verzuchtte: ik heb met dit dood spel mijzelf in de voet geschoten...



Na elke ronde maakte de organisator de stand op. Ingespannen werden de uitslagen verwerkt in een ranglijst. Tijdens de daaropvolgende ronde werd de ranglijst van dat moment geprojecteerd op een groot scherm. Dan kwam er een golf van geroezemoes door de zaal, eenieder wilde weten op welke plek hij/zij in de ranglijst stond. Maar gelijker tijd moest ook het spel doorgaan!

De temperatuur was op deze dag aan de hoge kant, rond de 28 graden. Deuren werden opengezet, ventilatoren aan, airco op de hoogste

stand, maar dat alles bracht weinig soelaas. Het bleef warm. Velen zochten dan ook in de pauzes de schaduw op of gingen even hun benen strekken.

De ranglijst bleef in de bovenste regionen vrij constant, spelers op plek 3, 4 en 5 wisselden misschien van plaats, maar de spelers op plek 1 en 2 bleven stevig aan kop na de eerste twee rondes. Om kwart voor vijf kwam voor velen de verlossende bel, het was gedaan.

Het werd erg druk bij de bar, met name bij de tap voor een welverdiend koud biertje, wijntje of een frisje/watertje.

Op hetzelfde moment werd snel de eindstand berekend. Zou de top vijf veranderd zijn? Wie krijgt de poedelprijs? Na eerst alle vrijwilligers van wijkcentrum "De Ridder" hartelijk te bedanken voor de gastvrijheid, de lunch en de koude biertjes klonk eindelijk het tromgeroffel: de prijsuitreiking!



Groene Hart gebakjes

De poedelprijs ging naar Ria Zaal, met een totaal puntenaantal van -7.848. Lydeke Koppier werd Chow Kampioen 2018, zij had namelijk de meeste Hermannetjes (Mahjong met chows en eenvoudige stenen) gescoord. Zij ontving het bord Chow Kampioen 2018. Jans de Heij ontving een prijs, een glazen Boeddha van de Troost, omdat zij na vier rondes een score het dichtste bij de 0 punten had, namelijk -2.

En dan de top drie, wie werd de winnaar van het NTS Mahjong Toernooi 2018 Groene Hart? Op plaats drie eindigde Annemiek Rabs met 9.498 punten. De tweede plaats was voor Jeroen Meijer met 10.064 punten. Maar de grote winnaar werd Wil Meijer-Kal met 12.020 punten!



Vermeldingswaardig is dat Wil een fervent MCR-spielster is en weinig NTS-toernooien speelt. Wil blijkt dus een geduchte speelster met wie rekening gehouden zal moeten worden in de toekomst!

Oh ja, voor de liefhebbers van cijfers:

Er zijn 235 Mahjongs gemaakt, waarvan 18 limietspelen (inclusief Tweelingen) en 55 combinaties "chows-eenvoudige stenen", ook wel bekend als Hermannetje.

Ik heb een geweldige dag gehad! Tot volgend jaar!

8. Riichi toernooi Aken

Gordon Shumway

In een periode dat er in Nederland nauwelijks wedstrijden zijn, kunnen de toernooi-tijgers altijd nog naar het buitenland. Een mooie gelegenheid is het Riichi MERS-2 toernooi in Aken. Slechts vijftien kilometer van de Nederlandse grens was er afgelopen weekend een prachtig deelnemersveld. Het feit dat Gemma Sakamoto haar deelname had bevestigd, had zeker

bijgedragen aan de deelname van een aantal sterke spelers. Zo waren b.v. de nr. 1 en 3 van de EMA-ranking, Ad van der Linden en John Kuijpers aanwezig. Samen met nog vijftien Nederlanders kleurde de eindstand met veertig spelers behoorlijk rood-wit-blauw.



Vanaf het begin was al duidelijk dat de “grande dame” van het Nederlandse Mahjong behoorlijk in vorm was. Ronde na ronde

noteerde Ans Hoogland een mooie score, haar tafelgenoten vertwijfeld achterlatend. En zoals we haar kennen had ze voor alle verslagenen een vriendelijk, opbeurend woord over. Na de zevende en voorlaatste ronde had Ans een voorsprong van 60.000 punten opgebouwd. Die leek heel comfortabel maar de achtste ronde verliep bijzonder slecht. De laatste plaats aan tafel en de bijbehorende dolk in de rug van -15.000 punten, die onder Riichi-spelers een UMA wordt genoemd.

Maar al vrij snel kwam het goede nieuws dat de nummer twee van de ranglijst ook niet verder was gekomen dan een derde plaats aan tafel. Ook de andere concurrenten haalden te weinig punten om Ans nog te achterhalen. Toen we in de verte de klanken hoorde van een harmonie, werd nog even gedacht dat zij speciaal voor Ans waren uitgerukt. Dat bleek een misvatting. Het was de jagersvereniging, die hun jaarlijkse optocht hield in traditionele klederdracht waarbij na afloop een al even traditioneel drinken-tot-je-erbij-neervalt feest wordt gevierd. Dat feest ging aan de neus van de Nederlandse Riichi-spelers voorbij.



Maar voor met name de Nederlanders was er toch een feestje te vieren. Met Ans op de eerste plaats en verder nog een aantal top-10 plaatsen heeft Nederland weer van zich doen spreken.

9. Status ERM 2019

Foppe Bakker

De meeste lezers zullen zich wel afvragen hoe het ervoor staat met het ERM 2019, nu het een beetje stil is rondom het EK. Ondanks alle stilte gaan de voorbereidingen gewoon door. Een aantal openstaande zaken kunnen wij helaas nog niet in de nieuwsbrief bespreken; niet omdat we die geheim willen houden, maar simpelweg omdat bepaalde zaken nog te onduidelijk zijn op dit moment, zoals de zaalruimte, catering, het sociale programma, het aantal deelnemers, het inschrijfgeld enzovoort.



Wat wij als organisatie **wel** kunnen melden is dat er inmiddels één actueel draiboek is (een combinatie van het draiboek van het bestuur en dat van de

Promotie & Communicatie werkgroep) en volgens de daarin vermelde planning zitten we nog steeds op schema. Aan de zogenoemde goodiebags voor de deelnemers wordt hard gewerkt en de plannen voor de attentie met daarop het deelnemersnummer zijn zo goed als rond.

Graag willen wij hierbij alvast een oproep plaatsen voor vrijwilligers die ons mee willen helpen bij de verschillende activiteiten die van 20 juni t/m 23 juni 2019 zullen plaatsvinden rondom het ERM 2019. Aanmelden kan via info@ermc2019.com. We zien uw aanmelding graag tegemoet!

10. Rectificatie Sakura Taikai toernooi

De redactie

In nieuwsbrief no 3 is er een foutje gemaakt bij het noemen van de winnaars van het Sakura Taikai toernooi.

In plaats van Bert Claessen is Martha Pasterkamp tweede geworden en Bert derde. Mijn excuses daarvoor.



11. Raadsel NTS

Herman v.d. Berg

Je hebt de volgende hand:

Open op tafel:



Gesloten op stok:



Een andere speler is aan de beurt en deze gooit Bamboe 4 weg. De gesloten pung van Bamboe 4 promoveer je naar een open kong. Als vervangende steen trek je een Tekens 3 van de dode muur. Ook deze pung promoveer je naar een open kong. Vervolgens trek je een Kringen 5 van de dode muur. Heb je dan een geldige Mahjong en zo ja, hoeveel punten is deze Mahjong waard?

Oplossing MCR-raadsel nieuwsbrief no 3

1. Door Kringen 7 weg te gooien, kun je met één beurt wachtend worden met Kringen 8 of met Tekens 6 of 8. Afhankelijk daarvan doe je als laatste Bamboe 6 of 9 weg.

2. Door Bamboe 6 weg te gooien, heb je twee kansen op een Chicken Hand. Tenzij de Bamboe 2 al drie keer op tafel ligt of als je de extra punten van een self-pick goed kan gebruiken. Dan kan je beter de Bamboe 3 weggooien.

3. Normaal gesproken is het voldoende kansrijk om met 10 stenen, die in het patroon van een Lesser/Greater Honours Knitted Tiles passen, te beginnen. In dit geval heb je nog een extra keuzemogelijkheid. Door Bamboe 5 als eerste weg te doen hou de mogelijkheid om de combinaties 1-4-7 en 3-6-9 in Tekens of Kringen te maken.

Er zijn dit keer geen oplossingen binnen gekomen.

13. Toernooischema

Datum	Spelsoort	Naam	Plaats
16-06-2018	MCR	De reus van Rotterdam	Rotterdam
30-06-01-07	MCR MERS II	Schoon Spel	Berghem
18-08-2018	Riichi MERS I	Anpai	Berghem
08-09-2018	MCR C+R	De Negen Poorten	IJsselstein

Voor meer informatie zie:

<http://mahjongbond.org/toernooien/>

Nieuwsbrief 5 verschijnt op woensdag 18 juli 2018.

Kopie inleveren vóór 14 juli bij: secretaris@mahjongbond.org

Mahjong

...

Steengoed!

