

# Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond

---

Nummer 1, 13 April 2016

Beste Mahjongvrienden,

Eindelijk dan weer een nieuwsbrief. De belangrijkste redenen van het lange wachten is dat het bestuur eerst de functies verdeeld heeft en een overdracht heeft plaats gevonden. Daarnaast is de redactie van de Nieuwsbrief overgegaan van Anton naar Foppe. In deze nieuwsbrief Kort, maar met belangrijke onderwerpen:

- Voorstellen nieuw bestuur
- Toernooi Tsumo
- Column van Lucky Wong
- Toernooikalender



Met trots stel ik aan je voor de 3 nieuwe bestuursleden die zijn gekozen op de afgelopen ALV: Ria van der Putten, Olav Sommers en Menno van Lienden. Ria gaat de functie van Secretaris invullen, Olav die van Penningmeester en Menno die van Wedstrijdwezen. De 2 "oude" bestuursleden Foppe en Jan veranderen van functie: Foppe gaat die van Promotie & Communicatie verder invullen en Jan gaat de voorzittersrol invullen. Hiermee alle bestuurstaken ingevuld. Op 12 maart hebben we als nieuw bestuur onze Kick Off gehad. We gaan met een enthousiast team gaan we aan de slag onder het motto samen opbouwen.

**Het Bestuur**



## Jan Warbout:

Ruim 35 jaar geleden gestart met het spelen van



Mahjong, nadat we een Mahjongspel in de Damstraat in Amsterdam hadden gekocht. Er zat alleen een Chinese handleiding bij, dus dat hielp niet echt. Een collega kende het spelde en hij schreef voor ons een beknopte

Nederlandse handleiding. Spelen dus! Zonder cursus (weten we nu) is dat een lange weg, maar samen met vrienden en vele nachten spelen kregen we het onder de knie. Tot eind jaren '80. In 2007 stond er in het Haarlems Dagblad een artikel over een cursus Mahjong in Heemstede. Wij direct inschrijven. Wil Meijer gaf de cursus en dat bleek MCR te zijn, terwijl wij NTS hadden geleerd. Vervolg cursus gedaan en niet meer gestopt met Mahjong spelen. In diezelfde periode kwam ook het idee voor een club. Met 5 enthousiaste Mahjongers zijn we als bestuur gestart met Mahjongclub Bamboe Acht.



Met promotieactiviteiten en het geven van cursussen groeide het leden aantal snel. We konden beschikken over een goede speellocatie, de Princenhof te Heemstede, niet goedkoop, maar wel heerlijk om te spelen. Eric van Balkum en ik ontwikkelden een ware clubcompetitie. Het zeer bekende Valentijn toernooi wordt elk jaar gehouden met veel deelnemers. In 2014 organiseerden we voor het eerst een 2-daagse

Mahjongtoernooi, een MERS II met veel buitenlandse spelers, een groot succes en veel ervaring opgedaan. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid van Bamboe Acht. Op de ALV van de NMB in 2014 werd duidelijk dat het NMB bestuur te weinig bestuursleden had. Er werd een oproep gedaan om via een interim bestuur te komen tot een nieuw bestuur. Na dit jaar konden we een bestuur vormen met Anton, Foppe en mijzelf. Het was een succesvol jaar en we werkten op een zeer prettige wijze samen. Op de ALV van 2016 zijn we gestart met een voltallig bestuur bestaande uit 5 personen.

# Welkom!

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Ria van der Putten. Ik ben getrouwd, heb 2 getrouwde dochters en 5 kleinkinderen tussen 6 en 13 jaar, waar ik regelmatig op pas. Ik heb heel veel



vrijwilligerswerk gedaan, waarvan 15 jaar bestuurswerk. Mijn eerste bestuursfunctie was secretaris bij "Het Kursusproject IJsselstein". We organiseerden laagdrempelige cursussen, geleid door begeesterde docenten, die zo hun hobby uitdroegen. Daarna heb ik 5 jaar het

secretariaat gedaan voor De Zonnebloem afdeling IJsselstein. Een van mijn hobby's is uiteraard mahjong, daar kunnen ze me voor wakker maken. Ik speel bij vereniging "De Negen Poorten". Veel van jullie zullen me al tegengekomen zijn tijdens een toernooi. Daarnaast ben ik zo al zo altijd in voor een spelletje. De kleinkinderen zien me vaak komen met een doos onder mijn arm en op welk niveau er gespeeld moet worden maakt me niet uit. Wel vind ik het belangrijk, dat ze tegen hun verlies kunnen. Ook kan ik van een goed boek genieten. Er is me gevraagd om De Nederlandse Mahjongbond te komen versterken. Mijn functie is secretaris en ik wil dat graag naar ieders tevredenheid doen.



Ik ben Olav Sommers in het najaar van 2015 werd ik door mijn clubgenoot Foppe gevraagd of ik interesse had om zitting te nemen in

het bestuur van de NMB. Om die vraag met "ja" te beantwoorden had ik niet zoveel tijd nodig. Er zijn namelijk nog een aantal dingen die ik graag wil veranderen. En dan is het bestuur natuurlijk de ideale plaats. Maar voordat ik de hele mahjongwereld op zijn kop ga zetten, vonden de zittende bestuursleden het verstandig om me eerst even voor te stellen.

Geboren en getogen in de metropool Nistelrode ben ik pas vijf jaar geleden in aanraking gekomen met het edele Mahjongspel. Helaas zit het in mijn genen om daar dan meteen zoveel mogelijk over te lezen. Dus dat heeft me wel een paar slapeloze nachten gekost. Mijn eerste bestuurlijke ervaringen heb ik opgedaan in de jeugdcommissie van de lokale voetbalclub. Daarna ben ik voor



wat bestuurlijke dingetjes gaan doen wat uiteindelijk leidde tot een eerste termijn bij de NMB. Helaas bleek die laatstgenoemde samenwerking een ongelukkige. Zonder in detail te treden was er voor mij maar één oplossing en dat was onmiddellijk opstappen. Nu ben ik onlangs begonnen een aan tweede poging om van waarde te zijn voor Mahjongend Nederland. Het interim-bestuur heeft een goede fundering neergelegd waarop het nieuwe bestuur met een gerust hart kan gaan bouwen. En dat gaan we, vol enthousiasme, doen.

Mijn naam is Menno van Lienden. Hobby's;



muziek verzamelen én luisteren en bordspellen spelen. Via deze laatste hobby ben ik ooit in het bezit gekomen van een Mahjongspel. De regels aangeleerd en vervolgens veelvuldig in de huiskamer mogen spelen.

Via het internet terecht gekomen bij de ENMV ("Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam") en bij deze club ben ik sinds 2015 secretaris.



Een uitnodiging gekregen om in het bestuur van de NMB plaats te nemen en nu aan de slag met 5 mooie mensen met ieder een eigen inbreng en eigenschappen.



Ik ben Foppe Bakker getrouwd met Anneke, de slimmere Mahjong speler van onze twee. Wij hebben twee kinderen en een kleinkind.

Ik speel inmiddels 4 jaar Mahjong bij Schoonspel. Mahjong heb ik geleerd van juf Sonja. Sinds een jaar ben ik een fervent Riichi speler, besmet geraakt door John en Els. Mahjong wordt door Anneke en mij zoveel mogelijk gespeeld maar ik heb ook nog andere leuke bezigheden; familie, honden, volleybal en erg leuk werk. Voor mij is het echt jammer dat er zo weinig uren in een dag zitten 😊. Ik speel Mahjong omdat het zo onvoorspelbaar is, daarnaast vind ik het gedrag van de mensen tijdens het Mahjong spel erg interessant, ze veranderen soms volledig. Inmiddels zit ik voor het tweede jaar in het bestuur, na een jaar als secretaris geacteerd te hebben kan ik dit jaar los gaan op het promoten van Mahjong in de meest brede zin, onder andere de redactie van de Nieuwsbrief.

### **Eerste clubtoernooi van Tsumo!**

### **Later geplaatst doordat geen nieuwsbrief is verschenen dit jaar red.**

Nadat op 12 november 2015 de club Tsumo! was opgericht, was het op 18 december tijd voor het eerste clubtoernooi. Alle achttien leden waren uitgenodigd en twaalf deelnemers verzamelden zich boven in ons clubhok. Desiree en Janco organiseerden dit eerste toernooi. Bij aankomst werden we welkom geheten door Desiree, de toernooileidster en scheidsrechter van vandaag. We mochten kiezen uit een leuke memohouder staand op een Mahjongsteen. Daaraan vastgekoppeld zat de tafelindeling. Na een bakje koffie of kopje thee begonnen we aan de eerste Hanchan. Aan onze tafel ging het aardig gelijk op. De één na de ander won een potje en de punten bleven aardig dicht bij elkaar. Aan de twee andere tafels waren de verschillen groter en er werd zelfs een Baiman gescoord. Na anderhalf uur was het tijd voor een hapje en een drankje. Pauline had heerlijke hapjes klaargemaakt en daar smulden we van. Bedankt

Pauline.

In de tweede Hanchan zat ik aan een tafel waar wel grote verschillen waren. Peter scoorde een Haneman en jawel, ik mocht daarvoor betalen.

Ook aan de andere tafels werd flink gescoord en met grote inzet gespeeld. Desiree liep rond en stak hier en daar een helpende hand toe. Na weer anderhalf uur spelplezier werden we bij elkaar geroepen voor de einduitslag. Janco had de scores op de computer ingevoerd. En Desiree deelde de prijzen uit. Als eerste de poedelprijs: een leuk tegeltje met I love Mahjong erop. Met gemengde gevoelens nam ik het tegeltje in ontvangst. Leuk aandenken, maar als laatste geëindigd. Eén troost: bij de volgende toernooien kan het alleen maar beter gaan.....



Als derde was Saskia geëindigd: zij kreeg Chinese stressballen.

Op de tweede plaats Addy, een geurbrander



Op de eerste plaats: Carla, Mahjong reisspelletje van kaarten.



En zo kwam een eind aan een leuke, gezellige en leerzame middag. Met dank aan de toernooileiders namen we afscheid en in de komende weken gaan we weer oefenen om nog beter te worden in ons spelletje.

Hieronder de complete uitslag:

				R1	R2	Totaal
1	Carla	van der	Graaf, van der	63.000	11.400	74.400
2	Addy		Bakker	36.200	34.700	70.900
3	Saskia		Lamberts	-25.300	61.900	36.600
4	Janco		Onnink	50.800	-22.800	28.000
5	Yvonne		Heemskerk	13.200	11.600	24.800
6	Arja		Jansen	11.800	-13.000	-1.200
7	Peter		Vissers	-50.900	44.000	-6.900
8	Pauline	van	Hoff	-39.500	22.300	-17.200
9	Ria		Romijn	15.700	-50.700	-35.000
10	Arnold		Bakker	-11.800	-36.600	-48.400
11	Mariënne		Vissers	-50.800	-9.500	-60.300
12	Regina		Snel	-12.400	-53.300	-65.700



### Donkere dagen voorbij!

Het waren de afgelopen tijd, in alle opzichten, donkere dagen. De wintermaanden waren al kil, nat en troosteloos, maar de terreuraanslagen in Parijs en Brussel - waarbij vele onschuldige mensen het leven lieten – maakten dit jaargetijde wel heel duister. Dat was hard en raakte ons allen diep. En ja, er overleden ook nog bekende wereldburgers zoals onze eigen Cruijff. Inmiddels is het wel tijd voor veranderingen, voor positieve veranderingen!

Gelukkig is het weer al iets beter aan het worden, staan de bloembollen alweer bloeiend boven de grond en dragen de bomen en struiken mooie roze- en rode bloesem. Alles lijkt op te klaren. Ook bij de Nederlandse Mahjong Bond is het één en ander veranderd. Nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter zijn aangetreden en nu is er gelukkig ook weer een nieuwe editie van denieuwsbrief.

Wat er niet veranderd is, is deze column!!! Ik ben er nog! Weliswaar niet bekend geworden (dit bevat me eigenlijk het best), maar still



Ik ben helemaal klaar voor de komende toernooien. De Green Dragon Dutch Open en al de andere toernooien die dit jaar nog gaan komen. En die gaan wij met zijn allen spelen in saamhorigheid en gezonde competitie, maar altijd met respect voor iedereen. Wij vinden elkaar wel. Nu de rest van de wereld nog...

Veel Wong allemaal en op naar een betere wereld!

# Mahjong... Steengoed!

### Toernooikalender tot 1 oktober 2016

Datum	Spelsoort	Naam	Plaats
28 mei	NTS	Het Groene Hart	Alphen ad Rijn
28 en 29 mei	MCR C	Green Dragon Nederlands Open	Nieuw-Vennep
11 juni	Riichi	Natsu no Taikai	Oss
24 juli	Riichi	Roode vijven toernooi	Zutphen
27 augustus	Riichi	Oranda Sai Kou	Oss
10 september	MCR C + R	Negen Poorten	IJsselstein
17 september	MCR C + R	Rode Draak Twente	Hengelo
24 september	Riichi	Tsumo! Toernooi	Hendrik Ido Ambacht
1 oktober	MCR R	Nederlands Kampioenschap	IJsselstein
1 oktober	NTS	het Oostpoort toernooi	Delft
22 oktober	MCR C + R	Skôn Spel	Berghem

### Voor meer informatie zie:

<http://mahjongbond.org/toernooien/>

Verwachte verschijningsdatum Nieuwsbrief 2016-2 20 mei.

Kopie svp insturen voor 10 mei naar: [promotie@mahjongbond.org](mailto:promotie@mahjongbond.org)



**Pff dit was de eerste nieuwsbrief met een nieuwe redactie dank aan de oude redactie voor de template.**