

Nieuwsbrief Nederlandse Mahjongbond

Nummer 8, 13 december 2016

Beste Mahjongvrienden,

Voor U ligt de 8^e Nieuwsbrief de laatste van dit jaar. De redactie wenst U veel leesplezier. Helaas deze Nieuwsbrief geen Mr. Wong, hij is niet in het land.

In de nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

1. Van de voorzitter
2. In de schijnwerper
3. Etiquette
4. Warme douche
5. Wedstrijdwezen
6. Raadsel van de maand
7. Pepernoten toernooi
8. Toernooikalender
9. Tot slot nog dit.



Van de voorzitter

Op zaterdag 12 november 2016 hadden we onze jaarlijkse voorzittersoverleg. Er waren 16 Mahjongclubs aanwezig. Er waren veel onderwerpen die we met elkaar wilden bespreken. Doel: een koers bepalen voor de NMB en haar leden. In een goede ambiance met veel werkijverige bestuursleden zijn we tot een goede uitwisseling van ideeën gekomen. Van diverse onderwerpen wordt een voorstel gemaakt dat op de komende ALV [11 maart 2017] wordt besproken en waarover een besluit wordt genomen.

De volgende onderwerpen [niet volledig] zijn aan de orde gekomen: het toernooireglement, toekenning van de MERS I, MERS II en het NK aan de mahjongclubs, de financiële stand van zaken, het Bondstoernooi, promotie van Mahjong, het gedrag aan de speeltafel, cursussen en trainingen.

Verder is er over diverse stellingen gepraat. Altijd verfrissend om van elkaar te horen wat je ervan

vindt. Ook was er de wens om een EK Riichi te gaan organiseren.

Vanuit de Mahjongclubs is aangegeven dat er behoefte is aan een compensatiemodel voor de organisator c.q. scheidsrechter, als deze niet op zijn eigen toernooi mee kan spelen. Ook is aan de orde geweest om het Bondstoernooi centraler in het land te houden. De conclusie van deze bijeenkomst: veel besproken, zeer nuttig en voor herhaling vatbaar.

Aan de hand van de eindstanden bij MCR en Riichi 2016 zijn nu de namen bekend van de personen die in aanmerking komen voor het OEMC 2017 in mei resp. WK Riichi 2017 in Las Vegas in oktober. Naar verwachting zal begin januari de EMA het aantal beschikbare plaatsen bekend maken voor Nederland voor het OEMC en WK Riichi.

Vanuit het voorzittersoverleg is de wens naar voren gekomen om een EK Riichi te gaan organiseren. Dat zal dan in 2019 zijn.

Inmiddels is er een organisatie team bestaande uit de volgende personen:

Dees Heemskerk, Ans Hoogland, Martin Rep, John Kuijpers, Janco Onnink en Olav Sommers.

Ik wens ze heel veel succes en hoop dat de EMA en de aangesloten Mahjongbonden akkoord gaan met ons voorstel.

Foppe heeft het besluit genomen zijn taken neer te leggen binnen het bestuur van de NMB. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar een nieuw bestuurslid, die met veel enthousiasme aan de slag wil gaan. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie binnen het bestuur van de NMB, stuur dan een mailtje naar:

voorzitter@mahjongbond.org dan kan een oriënterend gesprek gepland worden.



Graag tot ziens bij een van de Mahjongtoernooien of activiteiten.
Jan Warbout.

2. In de schijnwerper Kees Hermsen



Kees bij het afgelopen RCR Dutch Open heeft de redactie jou benaderd voor de rubriek "In de schijnwerper", je reactie was vrijwel hetzelfde als

de andere geïnterviewden: "Moet dat nu, zijn er geen andere, waarom ik?" En dit terwijl je de hele dag aanwezig was en je drie slagen in de rondte liep tijdens de lunchpauzes, dat is nu net iets waarvoor de mensen in de schijnwerper gezet worden.

Wat is nu je reactie aan het begin van het interview voor de column "In de schijnwerper"



Best lastig om iets leuks en interessants over jezelf te vertellen. Ook omdat ik het liefst op de achtergrond werk om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen: kleine hand en span diensten voor een organisatie van toernooien en eventueel een ronde invallen als dat nodig is.

Kun je en wil je omschrijven wie Kees Hermsen is?

Man van Dimphy, vader van 2 zonen (al het huis uit) en nu 33 jaar huisman. Ik doe de meeste klussen thuis zelf en als hobby rij ik met de auto, een camper en een motor en zorg ik voor het onderhoud daarvan.



Wat de redactie opvalt: waarom zien we Kees nooit spelen op een toernooi?

Ik speel alleen op het bondstoernooi en onze eigen MCR-toernooien. Op de andere toernooien ga ik het liefste de stad in.

Wat ons ook opvalt, is dat jij alleen MCR speelt, wat is de reden waarom je geen Riichi of NTS speelt?

Ik speel altijd mijn eigen spel, breek bijna nooit af. Dat kan je bij Riichi lelijk opbreken, dus niks voor mij. NTS ken en kan ik niet en dat wil ik graag zo houden; één variant is genoeg!

Kun je aangeven wat je hobby's zijn buiten het MCR om?

Samen met Dimphy genieten van allerlei zaken zoals: weekendjes met de camper weg, fietsen, wandelen, en winkelen.

We proberen van elk toernooi een (kleine) vakantie te maken met de camper, een B&B of hotel.

Wat ons ook opvalt (wat een opvallend interview ☺) dat we je vrijwel altijd zien bij de opening van een toernooi en bij de prijsuitreiking van een toernooi maar daartussen is Kees verdwenen.

Wat doe je in de tussenliggende tijd van een toernooi dag?

De toerist uithangen in de stad. Bv Rotterdam; Euromast, lopen door de Maastunnel (aanrader), rondvaart met amfibische bus (nog een aanrader), Redbull Air Race in Boedapest, dierentuin en park van Lyon, 3 dagen lopen en varen door Venetië, fietsen en wandelen in Engeland, Edeweicht, Kopenhagen, Temse, Baden, Murcia, Porto, Straatsburg met z'n tientallen ooeivaars in het park enz.

Sinds wanneer speel je MCR Mahjong en wie heeft jou dit geleerd?

Conny en Chris Scheffler hebben het ons geleerd in 2007.

Hoeveel avonden besteed jij gemiddeld aan Mahjong in de week?

1. Bijna alle dinsdagavonden speel ik op onze clubavond en heel af en toe nog een avondje.

Zo dat was weer het bombardement aan "In de schijnwerper" vragen en die twee vaste vragen zijn die nu aan de beurt?

Jazeker, hier komen ze dan:

Wat is het leukste wat jou overkomen is bij het Mahjong?

In 2014 heb ik tot 2 keer toe een mahjong laten lopen omdat ik hem zelf wilde pakken. Dat lukte en mede daardoor werd ik toen 3e bij het NK-recreanten.

Wat is het slechtste wat jou overkomen is bij Mahjong?

Eigenlijk kan ik niks verzinnen, ik ben meestal op tijd weg.

Door Dennis Bruggink is, in Nieuwsbrief 7, de volgende vraag gesteld: "Zou je een functie in het bestuur van de Nederlandse Mahjong Bond ambiëren, en zo ja, welke?"

Wat is hierop jouw onderbouwde antwoord want ja/nee alleen is niet genoeg

Nee, ik heb samen met Dimphy een paar jaar Mahjong-promotie gedaan, in een schoolbestuur en bestuur van een Harmonie gezeten met 2 grote projecten (nieuwbouw 3 lokalen en 100-jarig



bestaan van de Harmonie met feestweekeind en o.a. optreden van Rowen Heze) dus nu mag iemand anders.



Welke vraag wil jij graag stellen aan de volgende persoon "In de schijnwerper", een tipje van de sluier het is de volgende keer een vrouw die "In de schijnwerper" staat.

Speel je wel eens op buitenlandse toernooien?

Kees je volgt of hebt een cursus Chinees gevolgd.

Heb je deze cursus gevolgd om beter te kunnen Mahjongen of was er een andere reden?



Dimphy wil nog altijd een keer naar een WK in China en het lijkt mij handig iets te kunnen verstaan of opzoeken in die taal en het was heel leuk om te doen, zelfs het schrijven was prachtig!

Zo Kees dit is haast het einde van het interview.

Wat kan de redactie verbeteren aan de rubriek "In de schijnwerper"

Eigenlijk de onmogelijke opdracht om zo'n verhaal interessant en zo kort mogelijk te houden. Anders beginnen mensen er niet eens aan om het te lezen! (stel bij een volgend toernooi de vraag of mensen dit stuk(je) gelezen hebben! Dan weet je het!)

Welke vraag had je verwacht maar niet gekregen en wat is jouw antwoord op deze vraag?

Heb je een favoriete mahjong-combinatie? Ja, verweven straat! Begin ik al met 8 goede stenen!

Wil je nog iets kwijt aan lezers?

Eigenlijk alleen de oproep om meer Nederlandse Mahjongers op buitenlandse toernooien te zien spelen!!(aanrader, vraag maar aan andere toernooitijgers!) Het kan heel goed gecombineerd worden met een weekendje weg voor het hele gezin of zelfs grote vakantie in bijv. Oostenrijk en Hongarije die 2 weekeinden na elkaar een toernooi organiseren.

3. Etiquette

Mahjong wordt gespeeld, zoals iedereen weet, volgens bepaalde regels. De spelregels kennen we allemaal wel, alleen de etiquette wordt soms wat lacherig over gedaan.

Er zijn echter spelers die zich storen aan het gedrag van de andere spelers die zich niet aan de etiquette houden.

Hieronder volgt een opsomming van de etiquette regels die wrevel kunnen op wekken:

- *Beginnen met gooien van de dobbelstenen terwijl de muur nog niet klaar is*
- *Zuchten, steunen en kreunen om de stenen die je hebt en krijgt*
- *De stenen van de muur onbereikbaar voor elkaar*
- *Een steen overdreven voorzichtig neerleggen*
- *Tijdens het tellen van een Mahjong hand de andere stenen van de muur bekijken*
- **Tijdens of Na** het tellen je hand laten zien hoe mooi die wel niet was
- *Opmerkingen jegens de winnaar ik had zo'n mooie hand en jij hebt maar een flut handje*
- *Opmerkingen plaatsen jegens de winnaar; jij weer, ik ben nu aan de beurt.*

Behandel elkaar met respect iedereen wil winnen maar winnen ten koste van alles is niet gezond gun elkaar de overwinning Mahjong is maar een spelletje.



4. Warme douche

Een warme douche voor een stel enthousiastelingen bij de "Negen Poorten".



Tijdens het voorzittersoverleg kwam ter sprake, dat de leden die je hebt, behouden, al een klus is, laat staan het krijgen van nieuwe leden.

Twoe weken geleden kwam ik op onze clubavond binnenlopen, er was een invasie van 8 nieuwe leden! Vier kunnen er al meespelen met de competitiespelers en 4 krijgen nog extra begeleiding van een handjevol mensen, die hun eigen belangen (punten) daarvoor opzij zetten.

Hier is héél veel aan vooraf gegaan, vanaf het "enthousiasmeren" van mensen, tot het binnenskamers de regels van het Mahjongspel bijbrengen en daar met heel veel enthousiasme voor gaan. En nog is het werk niet gedaan, want uiteindelijk moeten deze 8 mensen allemaal een onderdeel gaan worden van de Mahjongclub "De Negen Poorten"

Mijn complimenten. Ria van der Putten

5. Wedstrijdwezen

Vanuit de werkgroep wedstrijdwezen

Tijdens het EK Riichi in Farnham van afgelopen oktober heeft er een scheidsrechters seminar plaatsgevonden. Een aandachtspunt tijdens dit seminar was de interpretatie van de 'nieuwste' regels en de bestaande regels.

De werkgroep wedstrijdwezen gaat de lesstof van dit seminar onder de loep nemen en communiceren naar de spelers en scheidsrechters.

6. Raadsel

Raadsel Nieuwsbrief 7 was een NTS raadsel.

Met welke stenen heb je een winnend spel en welke steen geeft de meeste punten?

Op tafel:



Op de hand:



Antwoord:

Er zijn vijf mogelijkheden. Bamboe 1, Bamboe 3, Bamboe 4, Bamboe 6 en natuurlijk Kringen 1

(Peling eet cake).

De meeste punten heb je met Kringen 1: 34 punten en 2 verdubbelingen. Tenzij je een extra verdubbeling weet te pakken met een Kongsteen, de laatste steen van de muur of Kongroof.

De winnaar is, met dank aan Olav voor de trekking Herman van den Berg. De Tas heeft Herman al op het Bondstoernooi ontvangen.

Het nieuwe raadsel is een MCR Mahjong raadsel:

Je zit op Oost, de ronde wind is Oost.

Je hebt open op tafel liggen:



Een dichte kong op tafel:



Op de hand heb je:



Een speler gooit Oostenwind weg.

Hoeveel is je hand waard:

a=12 b=14 c=16 d=19

Oplossing met onderbouwing vòòr 17 januari graag sturen aan:

promotie@mahjongbond.org

7. Toernooikalender tot 20 maart 2017

Datum	Spelsoort	Naam	Plaats
14 Jan 2017	MCR C+R	Kongrovers	Zaanstad
11 feb 2017	Riichi	Fuyu Taikai	Oss
18 feb 2017	MCR C+R	Valentijnstoernooi	Heemstede
18 mrt 2017	NTS	Witte Draak Toernooi	Hilversum

Voor meer informatie zie:

mahjongbond.org/toernooien/

8. Pepernoot toernooi door Janco Onnink

Ook dit keer was de animo weer groot voor het jaarlijks toernooi van de pepernoot.

Uiteraard speelden Sint en Piet zelf mee daardoor was een ieder rustig en gedwee.

De deelnemers wonnen mooie prijzen terwijl buiten de autoramen begonnen te ijzen.

Michel werd als nummer één de slimste en de bleek geworden Piet de minste.

Sinterklaas deelde zelf de prijzen uit en kwam dit pepernoottoernooi tot 'n mooi besluit.



9. Tot slot nog dit

Dit was de laatste Nieuwsbrief van mij als redactie van de Nieuwsbrief. Ik wens iedereen

Prettige Feestdagen en Veel Wong in 2017.

